

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

“En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.”

Openbaring 13:16

Inhoudsopgave

1. Uitgangspunten voor Bijbelstudie	4
2. Openbaring 12: de grote strijd	4
2.1. De vrouw, het kind en de vuurrode draak	4
2.2. De oorlog in de hemel en bij het kruis	6
2.3. De mislukte poging van satan en zijn laatste plan	7
2.4. Samenvatting	8
3. Openbaring 13: satans ultieme poging	9
3.1. Het beest uit de zee	9
3.2. Het beest uit de aarde	10
4. Het merkteken van het beest ontrafeld	12
4.1. Het merkteken van Kain	12
4.2. Het merkteken in Ezechiël 9	13
4.3. Het merkteken van het beest in Openbaring	14
4.4. De parallel met Daniël 3	16
4.5. Een strijd om de geboden van God	17
4.6. Gods tekenen	19
4.7. Gods teken in de wet	20
4.8. Waarom satan Gods teken haat	23
4.9. Samenvatting	25
4.10. Uitspraken over het merkteken van het beest	26

1. Uitgangspunten voor Bijbelstudie

In deze studie zullen we op zoek gaan naar de ware betekenis van het merkteken van het beest uit Openbaring 13. Als eerste zullen we echter kort enkele principes beschrijven die we bij deze studie zullen hanteren, om dit soort lastige onderwerpen in de Bijbel op een juiste wijze te onderzoeken:

- We moeten erkennen dat wij in wijsheid tekortschieten en God zonder twijfel in geloof om wijsheid vragen (Jakobus 1:5).
- De Bijbel is door mensen opgeschreven die door de Heilige Geest geïnspireerd waren (2 Petrus 1:21), dus alleen met hulp van de Heilige Geest kan de strekking van Gods Woord verstaan worden (Johannes 14:26, 1 Korinthe 2:10, 1 Johannes 2:20).
- Iemand moet wedergeboren (geestelijk) zijn voordat hij de juiste strekking van Gods Woord kan begrijpen (1 Korinthe 2:13-14).
- Iemand moet de wil van God willen doen (het antwoord vanuit de Bijbel ook willen toepassen in zijn leven) voordat hij kan weten of een leerstelling Bijbels is of niet (Johannes 7:17).
- De Bijbel moet zichzelf uitleggen en onduidelijke passages kunnen verduidelijkt worden door deze met andere passages uit de Bijbel over hetzelfde thema te vergelijken (Jesaja 28:9-10, Lukas 24:27).

2. Openbaring 12: de grote strijd

Voor een juist begrip van het merkteken van het beest in Openbaring 13 zullen we eerst kort Openbaring 12 behandelen. Op deze manier wordt de context van hoofdstuk 13 duidelijker en kunnen we het merkteken van het beest beter plaatsen.

2.1. De vrouw, het kind en de vuurrode draak

Openbaring 12:1-6

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een

ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaar zou hebben. 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

De verklaring van dit Schriftgedeelte is als volgt:

- Het mannelijk Kind dat door de vrouw gebaar wordt is niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij is naar God en Zijn troon weggerukt (Openbaring 3:21).
- De vrouw moet verstaan worden als de gemeente van God. Eerst onder de oude bedeling van het Joodse volk (de maan), na de kruisiging in de nieuwe bedeling van de christelijke gemeente (de zon) onder leiding van de 12 apostelen (12 sterren).
- Uit Daniël 7:17 en 7:23 blijkt dat beesten of dieren symbool staan voor aardse koninkrijken. Het aardse koninkrijk dat Jezus bij Zijn eerste komst als kind wilde doden, was het Romeinse Rijk in zijn heidense vorm. Deze vuurrode draak is overigens een andere draak dan die uit vers 7. Daar wordt namelijk satan zelf mee bedoeld.
- Nadat Jezus opgevaren was naar de hemel zou de christelijke gemeente (de vrouw) voor een profetische tijdsperiode van 1260 dagen (= 1260 jaar, de donkere Middeleeuwen) vervolgd worden, maar zou de ware gemeente van God verborgen worden in afgelegen gebieden (de woestijn) binnen Europa (denk daarbij aan de Waldenzen, Albigenzen en Hugenoten).

2.2. De oorlog in de hemel en bij het kruis

Openbaring 12:7-12

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

De betekenis van dit gedeelte kan als volgt verklaard worden:

- Het verhaal gaat terug in de tijd, naar het begin van de opstand van satan in de hemel.
- Michaël is een andere naam van Jezus. Michaël wordt namelijk ‘de grote vorst’ genoemd in Daniël 12:1 en ‘uw vorst’ in Daniël 10:21. Ook staat in Daniël 9:25 dat ‘de vorst’ de Messias genoemd wordt.
- Satan werd eerst met zijn engelen uit de hemel gezet, maar had nog in enige mate sympathie bij de hemelbewoners. We zien in het boek Job dat satan na de zondeval weer als (tijdelijke) vertegenwoordiger van de aarde in de hemelse raadsvergadering aanwezig was.
- De verzen 9 t/m 12 gaan over de verandering van zaken bij de kruisiging van Jezus. Toen werd voor de hemelbewoners pas volledig duidelijk tot welke acties satan in staat was. Door de overwinning

van Jezus werd Hij de rechtmatige vertegenwoordiger van het mensdom in de hemelse raadsvergadering, en werden alle banden van sympathie met satan en zijn engelen verbroken; zij konden geen invloed meer uitoefenen op de hemelse bewoners. Vanaf de kruisiging zouden satan en zijn engelen zich alleen nog maar op de bewoners van deze aarde kunnen richten. Vandaar de gelukprijzing van de hemelbewoners en het wee voor de aarde.

2.3. De mislukte poging van satan en zijn laatste plan

Openbaring 12:13-17

En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind geboord had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. 17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Over het laatste gedeelte van hoofdstuk 12, zeggen we het volgende:

- Hier volgt een nadere uiteenzetting van hetgeen we in vers 6 hebben gezien, namelijk de vervolging van de gemeente door satan, nadat Jezus was opgevaren naar de hemel.
- We zien hier dezelfde tijdsperiode als in vers 6, namelijk de donkere Middeleeuwen. Deze periode wordt in de Bijbel op drie manieren aangeduid, namelijk met 1260 dagen, met een tijd, tijden en een halve tijd en met 42 maanden. Deze verschillende aanduidingen kunnen in harmonie gebracht worden door het Bijbelse ‘dag-jaar-principe’ toe te passen, waar een profetische dag gelijk staat aan een

echt jaar. Hierbij moet rekening gehouden worden dat een Bijbels jaar 360 dagen had en een Bijbelse maand 30 dagen. Het woord 'tijd' kan overigens ook met 'jaar' vertaald worden. Dat brengt ons dan bij de volgende verklaring van de profetische tijdsperiode:

- De 1260 profetische dagen worden 1260 werkelijke jaren.
 - Een tijd (jaar), tijden (twee jaar) en een halve tijd (half jaar) worden 360 dagen, 720 dagen en 180 dagen. In totaal komt dit neer op 1260 dagen, wat overeenkomt met 1260 jaren.
 - De 42 maanden x 30 dagen worden 1260 profetische dagen, die vervolgens ook leiden tot 1260 werkelijke jaren.
- Water als een rivier staat symbool voor vervolging door mensenmassa's. De aarde (niet bewoond gebied) kwam de gemeente te hulp, doordat de vervolgte gemeente een toevlucht zocht in de nieuwe wereld (Amerika). Daar was zij vrij van de vervolging.
 - Nadat de kerk vanuit de woestijn grotendeels gevlucht was naar Amerika, werd satan boos omdat hij de gemeente niet had kunnen verwoesten. Nu zou hij een ander plan bedenken om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht.
 - Deze gelovigen worden gekenmerkt doordat zij de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

2.4. Samenvatting

We hebben in hoofdstuk 12 gelezen hoe satan in opstand kwam in de hemel en er alles aan deed om zijn vernietigingswerk voort te zetten op aarde. Met alle macht probeerde hij Jezus hier op aarde te verleiden tot zonde, maar dat is hem niet gelukt. Na de kruisiging en hemelvaart van Jezus, kon satan niets anders doen dan wraak nemen op Jezus door Zijn gemeente te vervolgen. Tijdens de donkere Middeleeuwen is dat gedeeltelijk gelukt, maar is Gods gemeente niet geheel vernietigd. Na deze periode kon het christelijke geloof in Amerika vrijuit beleden worden en moest satan een nieuw plan bedenken om Gods snel groeiende gemeente wereldwijd te vernietigen. Hoe hij dit zal proberen, wordt behandeld in hoofdstuk 13.

3. Openbaring 13: satans ultieme poging

Hoofdstuk 13 bestaat uit twee delen, elk met een beschrijving van een beest. Zoals reeds eerder opgemerkt staan beesten voor aardse koninkrijken. Na het Romeinse Rijk komen er nog twee koninkrijken, die een rol zullen spelen in het laatste plan van satan om Gods volk op aarde te vernietigen.

3.1. Het beest uit de zee

Openbaring 13:1-10

En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9 Indien iemand oren heeft, laat hij horen. 10 Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.

Bij dit gedeelte maken we de volgende opmerkingen:

- De verzen 1 t/m 3 bevatten een korte samenvatting van dit gedeelte. Vervolgens wordt dit in de verzen 4 t/m 10 nader uitgewerkt.
- Het beest uit de zee heeft dezelfde koppen en horens als de vuurrode draak uit Openbaring 12, maar verschilt op een aantal punten.
- Het beest uit de zee ontvangt zijn kracht, troon en macht van de vuurrode draak (het Romeinse Rijk). Satan heeft namelijk nooit zijn troon afgestaan aan een aards koninkrijk.
- Eén van zijn koppen (regeringsvormen) ontvangt een schijnbare dodelijke wond, maar deze genas. Hierna volgt heel de wereld het beest met verwondering na.
- In vers 5 wordt dezelfde tijdsperiode genoemd als in hoofdstuk 12, namelijk de donkere Middeleeuwen. In de verzen 5 t/m 8 wordt beschreven wat er in die tijd zou plaatsvinden.
- Aan het einde van die tijd (1798) zou deze macht een schijnbare dodelijke wond ontvangen en werd de leider van deze macht in gevangenschap gevoerd.

In de Bijbelstudie ‘Wat zegt de Bijbel over de antichrist?’ wordt nader ingegaan op de vraag welke macht wordt aangeduid met het beest uit de zee.

3.2. Het beest uit de aarde

Nadat het eerste beest voor een lange periode geregeerd had en Gods volk in grote mate kon vervolgen, verscheen er aan het einde van zijn oppermacht een andere natie op het wereldtoneel. Dit beest kwam in tegenstelling tot het beest uit de zee, op uit de aarde. In onder andere Openbaring 17:15 staat dat wateren symbool staan voor ‘volken, menigten, naties en talen’. Het eerste beest ontstond te midden van vele volksmenigten.

Het tweede beest kwam echter voort uit de aarde. Wij concluderen dat deze macht opkwam in een gebied waar geen mensenmenigten aanwezig waren en gebaseerd was op twee fundamentele christelijke principes.

We lezen in het tweede deel van hoofdstuk 13 het volgende:

Openbaring 13:11-17

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. 12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. 15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

We zijn aangekomen bij het gedeelte dat spreekt over het merkteken van het beest. We zullen eerst enkele opmerkingen over dit gedeelte maken.

- Het tweede beest zal heel de wereld dwingen om het eerste beest te aanbidden, nadat de dodelijke wond van het eerste beest genezen was. Deze wereldwijde dwang zal dus na 1798 moeten liggen, aangezien het eerste beest toen pas zijn macht was kwijtgeraakt.
- Het tweede beest doet grote tekenen en wonderen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen. Ten tijde van Elia bewees God door middel van letterlijk vuur uit de hemel dat Hij de ware God

was, en in het Nieuwe Testament werd het symbool van de Heilige Geest ook als vuur uit de hemel beschouwd. Het tweede beest zal dus door middel van een valse ‘heilige geest’ zichtbare tekenen en wonderen doen, zodat de wereld gelooft dat hij namens God spreekt.

- In vers 14 staat dat het tweede beest de aarde met deze schijnwonderen zal misleiden om een beeld te maken voor het eerste beest.
- Dit beeld van het eerste beest zal vervolgens ook de mogelijkheid krijgen om te spreken. Als een koninkrijk symbolisch spreekt wordt daarmee bedoeld dat deze aardse macht wetten uitvaardigt.
- De wet die uitgevaardigd zal worden, maakt dat allen die het beeld van het (eerste) beest niet aanbidden, gedood worden.
- De eerste stap in deze heftige vervolging wordt getypeerd door het opleggen van een merkteken, een uiterlijk kenmerk waardoor te herkennen is dat iemand aan de zijde van het beest staat.
- Economische uitsluiting treft degenen die niet willen buigen.

4. Het merkteken van het beest ontrafeld

Nu we de context van het merkteken in Openbaring 13 onderzocht hebben, zullen we in dit hoofdstuk verschillende aanknopingspunten onderzoeken voor de ontrafeling van het merkteken van het beest.

4.1. Het merkteken van Kaïn

Genesis 4:13-15

En Kaïn zei tegen de HEERE: Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. 14 Zie, U verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan; en het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt, mij zal doden. 15 Maar de HEERE zei tegen hem: Daarom zal al wie Kaïn doodt zeventvoudig gewroken worden! En de HEERE merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam, hem zou doden.

Nadat Kaïn zijn broer Abel gedood had, geeft God uiteindelijk een straf. Kaïn zou weggestuurd worden om over de aarde te dwalen. Verschillende Bijbelcommentatoren verklaren dat Kaïn bevreesd was dat nakomelingen van Adam en Eva op een later moment hem weer eens zouden treffen, en hem in het veld zouden vermoorden, zoals Kaïn met Abel gedaan had. Vervolgens zegt God dat Hij Kaïn zou beschermen. God plaatste een teken op Kaïn, zodat hij niet gedood kon worden.

4.2. Het merkteken in Ezechiël 9

Ezechiël 9:1-7

Daarna riep Hij ten aanhoren van mij met luide stem: Kom naar voren, u die de stad gaat straffen, ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. 2 En zie, zes mannen kwamen vanuit de richting van de Bovenpoort, die naar het noorden gekeerd is, ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. Eén Man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan Zijn middel. Toen kwamen zij binnen en gingen naast het koperen altaar staan. 3 De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de cherub waarop Hij rustte, naar de drempel van het huis, en Hij riep naar de Man Die in linnen gekleed was, Die de schrijverskoker aan Zijn middel had. 4 En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. 5 Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden. 6 Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn heiligdom. Toen begonnen zij bij de oudere mannen die zich vóór het huis bevonden. 7 Hij zei tegen hen: Verontreinig het huis, vul de voorhoven met gesneuvelden, ga naar buiten. Toen gingen zij naar buiten en zij sloegen toe in de stad.

We zien hier hoe God Zijn afvallig volk straft. In hoofdstuk 8 worden de zonden van Gods volk beschreven en kondigt God het oordeel aan over de onrechtvaardigen. Vervolgens staat in hoofdstuk 9 hoe dit verdelgingswerk wordt uitgevoerd. We zien dat Jezus de opdracht krijgt om het merkteken van God aan te brengen op mannen die zuchten en kermen vanwege de slechte toestand van Gods volk. Nadat dit werk volbracht is, wordt de vernietigers toegestaan hun werk te doen. Zij krijgen de opdracht iedereen te doden, behalve de mensen op wie het merkteken is aangebracht.

4.3. Het merkteken van het beest in Openbaring

Openbaring 13:16-17

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het merkteken wordt aan alle mensen op aarde opgedrongen, ook aan alle grote, rijke of vrije mensen. Het ontvangen van het merkteken maakt dat deze macht voorziet in de behoeften van zijn volgers. Weigeraars van het merkteken zullen uitgesloten worden van de economie. Als het mogelijk wordt om sancties op te leggen aan hen die het merkteken niet willen ontvangen, dan moet het om een zichtbaar teken gaan.

Openbaring 14:9-10

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

In dit gedeelte uit Openbaring 14 staat een grote waarschuwing voor de wereld om niet te vertrouwen op het beest en zijn merkteken niet aan te

nemen. Uit deze passage blijkt dat het aannemen van het merkteken van het beest lijnrecht ingaat tegen God, omdat Hij er een zware straf aan toekent.

Openbaring 16:1-2

En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. 2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

De mensen die het merkteken van het beest ontvangen hebben, zullen de zeven laatste plagen van de toorn van God ontvangen.

Openbaring 19:20

En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

We lezen dat het tweede beest uit Openbaring 13 hier de valse profeet wordt genoemd en dat deze de wereld misleid heeft om het eerste beest te aanbidden en zijn merkteken te accepteren. Het tweede beest wordt terecht de valse profeet genoemd, omdat hij tekenen en wonderen doet met hulp van een valse 'heilige geest' (demonische machten). De mensen op aarde zullen dit echter als vanuit de hemel beschouwen.

Openbaring 20:4

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

We lezen hier over de eerste opstanding, waarin alle gelovigen uit alle tijden opgewekt zullen worden. Hier worden vooral de groepen genoemd die hun leven voor Jezus hebben gegeven. Dit zijn mensen die onthoofd zijn vanwege hun getuigenis, vanwege het Woord van God en vanwege het niet willen ontvangen van het merkteken. Er zullen dus mensen zijn die vanwege het niet willen aannemen van het merkteken van het beest gedood zullen worden. Maar ook zij zullen door Jezus bij Zijn komst levend gemaakt worden, net als alle martelaren uit vorige eeuwen.

4.4. De parallel met Daniël 3

Openbaring 13 vertoont een opvallende gelijkenis met Daniël 3. Daar wordt namelijk ook een beeld opgericht en wordt het hele rijk gedwongen dat beeld te aanbidden. De vrienden van Daniël weigeren dit, omdat zij de enige ware God dienden en het gebod van God duidelijk aangeeft geen andere goden te aanbidden. Ongehoorzaamheid zou de doodstraf betekenen.

Een belangrijke parallel is dat Nebukadnezar deze staatsgodsdienst instelde om te voorkomen dat er na hem een ander rijk zou opkomen, zoals hem via een droom in hoofdstuk 2 verteld was. Voor de bevordering van de eenheid van het rijk verplichte hij alle hooggeplaatste ambtenaren en het gehele volk deel te nemen aan een ceremoniële verplichting. Iedereen die weigerde deel te nemen, kon eenvoudig geïdentificeerd worden en moest verantwoording afleggen van zijn vermeende opstand tegen het rijk. Als mensen alsnog bij hun standpunt bleven om God te dienen en niet voor het beeld te buigen, zouden ze gedood worden.

Een ander punt is dat aanbedding tot uiting komt in onze daden. Iemand kan nog zoveel beweren, maar zijn daden zullen blijken geven van wat er echt in iemands hart leeft en wie iemand dient. Dat aanbedding in de Bijbel met onze daden te maken heeft, blijkt onder andere uit de volgende teksten.

Jakobus 1:22

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Jakobus 2:14

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken?

Johannes 14:15, 21

15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

1 Johannes 2:3-4

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.

4.5. Een strijd om de geboden van God

De strijd in Openbaring 13 manifesteert zich in een keuze tussen het volgen van Gods geboden of die van het beest. Hieruit blijkt wie iemand dient.

Uit een aantal teksten in Openbaring is op te maken dat Gods volk wordt gekenmerkt door personen die Gods geboden houden.

Openbaring 12:17

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Openbaring 14:10

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Openbaring 22:14

Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Ook vertoont de plaats van het merkteken opvallende gelijkenis met de plaats waar God Zijn geboden bij de mens figuurlijk wil aanbrengen.

Deuteronomium 6:4-8

Luister, Israë! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

Exodus 13:9

En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de HEERE op uw lippen is, want de HEERE heeft u met sterke hand uit Egypte geleid.

Deuteronomium 11:8

Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

God wil niet dat wij Zijn geboden letterlijk uitschrijven en op onze hand en ons voorhoofd plaatsen. God bedoelt hiermee dat wij in ons handelen (de hand) en in ons denken (voorhoofd) Zijn wet navolgen.

Het is opmerkelijk dat het merkteken van het beest op de hand óf op het voorhoofd geplaatst wordt. Het beest vindt het namelijk prima als zijn merkteken slechts op uw hand komt. Dit betekent dat u wél gehoorzaam bent aan zijn geboden, maar niet omdat u dit met overtuiging doet, maar omdat u de gevolgen van ongehoorzaamheid vreest. God wil echter wél dat we Hem met overtuiging dienen. Daarom wordt Gods merkteken op de hand én het hoofd geplaatst.

4.6. Gods tekenen

In de Bijbel komen verschillende soorten tekenen voor. In de eerste plaats waren er voorwerpen die als herinneringsteken gegeven waren. Denk hierbij aan de regenboog, de staf van Aäron of aan bepaalde gedenkstenen.

In de tweede plaats heeft God een aantal geboden gegeven als zichtbaar onderscheidingsteken van trouw aan Hem. Het uitvoeren van die geboden gaf blijk van de relatie tussen God en Zijn volk. We komen dit tegen bij de besnijdenis (Genesis 17), het feest van de ongezuurde broden (Exodus 13), de heiliging van de eerstgeborenen (Exodus 13) en bij de Sabbat (Ex. 31). Deze laatste geboden vertonen een aantal opmerkelijke overeenkomsten:

- Ze werden gegeven als gedenkteken, zodat mensen herinnerd werden aan God als Verbondsgod, Schepper of als Bevrijder.
- Het waren specifieke handelingen waarvan het uitvoeren ervan aangaf dat je verbonden was met de God van de Bijbel.
- Het waren opdrachten die een uiterlijk zichtbare actie betroffen.
- De handelingen waren eerder ceremonieel van aard, dan moreel. De uitvoering daarvan betrof meer een daad van gehoorzaamheid, dan dat er een duidelijke morele reden aan ten grondslag lag.

Als we kijken naar deze tekenen, kunnen we constateren dat de besnijdenis, het feest van de ongezuurde broden en de heiliging van de eerstgeborenen, alle drie tot het Oude Verbond behoorden. Bij de kruisdood van Jezus kwamen deze specifieke handelingen te vervallen. Paulus schrijft veel tegen de Joodse christenen die alsnog de besnijdenis wilden opleggen aan gelovigen uit de niet-Joodse volken. Ook schreef hij dat de feesten, zoals het feest van de ongezuurde broden, een schaduw waren van toekomstige dingen, waarvan het vieren daarvan bij Christus' dood kwam te vervallen.

De vraag is echter hoe het gesteld is met het Sabbatsgebod. Als enige van deze tekenen staat het Sabbatsgebod in de Tien Geboden van God. Ook is dit teken specifiek gegeven om te gedenken dat God de hemel en aarde gemaakt heeft en dat Hij ons uit de slavernij van de zonde heeft bevrijd.

Niemand zal beweren dat gehoorzaamheid aan de Tien Geboden bij het sterven van Christus is komen te vervallen. In Jesaja 66:22-23 staat zelfs dat de Sabbat ook op de nieuwe aarde gevierd zal worden.

Jesaja 66:22-23

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwemaan tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Als God een dergelijk zichtbaar en ceremonieel gebod in de Tien Geboden heeft opgenomen, als teken van trouw aan Hem, is het dan niet aannemelijk dat ook het beest een aparte verplichte rustdag instelt, als teken van trouw?

4.7. Gods teken in de wet

In het boek Openbaring vinden we een aantal aanwijzingen dat het teken van God overeenkomsten vertoont met het Sabbatsgebod. In onderstaande tekst lezen we dat er wordt opgeroepen om God te vrezen. De nadruk wordt gelegd op een passage uit het Sabbatsgebod, namelijk Hem Die de hemel, de aarde, de zee en waterbronnen gemaakt heeft.

Openbaring 14:6-7

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Ware rust kan alleen bij God gevonden kan worden. Het beest belooft de mensen rust en zekerheid, maar God verzekert de mensen dat volgers van het beest en de ontvangers van zijn merkteken, dag en nacht geen rust zullen vinden. De naam van het beest staat overigens symbool voor zijn karakter.

Openbaring 14:11

zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Onderstaande tekst uit Jesaja laat zien dat de goddelozen de ware rust niet zullen vinden. Daarentegen is de Sabbat van God juist gegeven aan de mensen als een dag van rust. Hieruit blijkt dat de volgers van het beest de Sabbat van God niet zullen vieren en de zegen van rust niet zullen ervaren.

Jesaja 57:20

Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op.

Uit Openbaring 13 blijkt dat het beest op allerlei manieren de wet van God overtreedt. Impliciet brengt het merkteken ons bij de Sabbat van God.

	De Tien Geboden	Het beest verwerpt Gods geboden
1° gebod	Geen andere goden	Het beest eist aanbedding (13:4)
2° gebod	Geen beelden aanbidden	Laat een beeld van zichzelf maken (13:14)
3° gebod	Gods Naam niet ijdel gebruiken	Spreekt godslasteringen (13:5,6)
4° gebod	Gedenk de Sabbat	Deelt eigen merkteken uit (13:17)
5° gebod	Eer uw vader en moeder	Dwingt hem te aanbidden (13:14, Matt. 10:21)
6° gebod	Gij zult niet doodslaan	Het beest voert de doodstraf in (13:15)
7° gebod	Gij zult geen overspel plegen	Dwingt mensen tot geestelijk overspel (17:2)
8° gebod	Gij zult niet stelen	Chanteert (13:17) en beloont (18:11, 15)
9° gebod	Gij zult niet liegen	Misleidt de mensen op aarde (13:14)
10° gebod	Gij zult niet begeren	Begeert Gods plaats

We zien dat het beest zich in geen enkele mate houdt aan Gods geboden en deze vrijwel allemaal overtreedt. Als hij veel van de geboden overtreedt, dan is het aannemelijk dat hij ook het vierde gebod over de Sabbat met voeten treedt, en anderen aanmoedigt dat ook te doen. Het beest doet dit door een eigen dag van aanbedding in te stellen, tegengesteld aan het vierde gebod uit de Tien Geboden, waarin God stelt de zevende dag te heiligen.

Dit punt wordt versterkt doordat het merkteken van het beest opvallende gelijkenissen vertoont met het Sabbatsgebod:

- Het teken geldt voor alle soorten mensen
- Het teken is wereldwijd verplicht
- De tekens hebben een relatie met niet kunnen kopen en verkopen
- Het houden ervan laat zien wie je aanbidt
- Het laat zien op wie je vertrouwt
- De gever draagt zorg voor je
- De gever beschouwt jou als zijn eigendom
- Ongehoorzaamheid leidt tot straf
- Het teken weerspiegelt het karakter van de gever

Ook zijn er overeenkomsten tussen Openbaring 12 en 13 en de scheppingsweek te ontdekken. Ook daarin zijn aanwijzingen te vinden dat het merkteken overeenkomsten met het instellen van de Sabbat vertoont.

	Scheppingsweek	Openbaring 12 en 13
Dag 4	Zon, maan en sterren	Vrouw met de zon, maan en sterren (12:1)
Dag 5	Zeedieren in de wateren	Het beest uit de zee (13:1)
Dag 6	Landdieren op de aarde	Het beest uit de aarde (13:11)
Dag 6	God maakt een beeld van Zichzelf	Het beest maakt een beeld van zichzelf (13:14)
Dag 6	Mens krijgt adem van zijn Schepper	Het beeld krijgt een geest van het beest (13:15)
Dag 6	Mens krijgt wereldwijde heerschappij	Beest krijgt wereldwijde heerschappij (13:12)
Dag 7	Dag apart als gedenkteken en gezag	Merkteken als gedenkteken en gezag (13:16)
Dag 7	Dag apart voor aanbidding	Merkteken als teken van aanbidding (13:12)

Verder is het opvallend dat de Sabbat in het midden van de wet van God geplaatst is, als een zegel op een document. Net als oude zegels van vroeger bevat het drie elementen: de naam (God), de titel (Schepper) en het domein van de heerser (hemel en aarde). Daarmee staat Gods zegel als het ware gedrukt op Zijn wet en elke wet is pas van kracht wanneer de hoogste autoriteit (de wetgever) zijn stempel of zegel op het document plaatst.

4.8. Waarom satan Gods teken haat

De Sabbat is hét grote teken dat God de Schepper is van hemel en aarde en daarmee het alleenrecht heeft op aanbidding. Satan wilde in de hemel de plek van God innemen en zich boven alle andere engelen verheffen. Hij wil dit werk hier op aarde voortzetten en zal een ultieme poging doen om heel de wereld te dwingen hém te aanbidden. Uit de volgende teksten blijkt hoe belangrijk het is te erkennen dat God de Schepper is.

Psalm 96:5

Want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

Jesaja 40:25-26

Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. 26 Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft;

Jeremia 10:11-12

Dit moet u tegen hen zeggen: De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan. 12 Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door Zijn wijsheid, Hij heeft de hemel door Zijn inzicht uitgespannen.

Psalm 95:6

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Psalm 110:3

Weet dat de HEERE God is; Hij heeft ons gemaakt - en niet wij - Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Openbaring 4:11

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

Het feit dat God de wereld heeft gemaakt en als teken daarvan de Sabbat heeft ingesteld, is een doorn in het oog van satan. Hij wordt er iedere week aan herinnerd dat alleen God het recht heeft op het ontvangen van aanbidding. Daarom is satan erop gebrand de Sabbat af te schaffen en de wereld op welke manier dan ook, mee te slepen in zijn opstand tegen God.

Hoewel satan tegen alle geboden van God strijdt en ze allemaal te niet wil doen, weet hij ook dat de Bijbel zegt dat wanneer iemand één gebod overtreedt, hij een overtreder van alle geboden is. Satan vindt het dus prima als mensen God belijden, niet stelen en niet vloeken, terwijl zij onverhoeds één van de geboden met voeten treden. We lezen hierover in Jakobus.

Jakobus 2:10-11

Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. 11 Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.

4.9. Samenvatting

In de voorgaande paragrafen hebben we veel zaken over het merkteken van het beest onderzocht. We zullen hier kort een samenvatting proberen te geven van de belangrijkste punten.

- Een merkteken beschermt de ontvanger voor de dood.
- Zonder Gods teken komt Gods straf over de mens (Ezechiël 9:6 en Openbaring 14:9-10).
- Het beest dwingt mensen met economische sancties om zijn merkteken te accepteren (Openbaring 13:17).
- Het merkteken moet een zichtbaar teken zijn, anders kunnen er geen sancties worden opgelegd.
- Het merkteken van het beest wordt aangebracht op de plaats waar God ook Zijn wet wil aanbrengen bij de mens.
- De strijd tussen God en satan richt zich op het wel of niet houden van de geboden. Gods volk houdt Gods wet. Satans volk niet.

- God heeft Zijn volk diverse tekenen gegeven die hun relatie tot Hem benadrukten. Dit waren zichtbare en openlijke handelingen en waren ceremonieel van aard.
- Deze tekenen behoorden vrijwel allemaal tot het Oude Verbond. Het onderhouden van die geboden als teken werd bij de kruisdood van Christus afgeschaft.
- Het enige onderscheidingsteken van God dat na het kruis nog van kracht is, is de wekelijkse Sabbat van het vierde gebod.
- Er zijn verschillende aanwijzingen in Openbaring te vinden dat het merkteken van het beest een parodie is op de Sabbat van God.
- Satan haat Gods rustdag omdat het een wekelijkse herinnering is aan God als Schepper en Bevrijder.
- Satans laatste plan om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen, zal tot uiting komen in het verplicht stellen van een valse rustdag.
- Iedereen die voor dat opgezette beeld niet wil buigen, zal met economische sancties en uiteindelijk de doodstraf bedreigd worden.

4.10. Uitspraken over het merkteken van het beest

In Daniël 7 lezen we over de macht die gelijk staat aan het beest uit de zee uit Openbaring 13, het volgende:

Daniël 7:25

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.

Deze macht zou dus de wet van God proberen te veranderen. We zullen in de volgende uitspraken zien hoe deze macht dit ook erkend heeft.

“De Kerk...nadat zij de rustdag veranderd heeft van de Joodse sabbat, of 7e dag van de week, naar de 1e dag, heeft het 3e gebod doen wijzen op de zondag, om die te heiligen als de Dag des Heeren.” Catholic Encyclopedia vol. 4 pag. 153

“De [Rooms-katholieke] Kerk veranderde de eerbiediging van de sabbat naar de zondag door de bevoegdheid van goddelijke, onfeilbare autoriteit, verkregen van haar grondlegger: Jezus Christus. De protestanten, die beweren dat de Bijbel de enige richtlijn is voor hun geloof, hebben geen verdediging voor het eerbiedigen van de zondag.” The Catholic Universe Bulletin, 14 augustus, 1942, pag. 4.

“De eerbiediging van de zondag bij de protestanten is een eerbewijs dat zij, ondanks zichzelf, bewijzen aan de autoriteit van de [Rooms-katholieke] Kerk.” Monseigneur Louis Segur, Plain Talk about the Protestantism of Today, pag. 213.

“Zondag is een katholieke instelling, en.....kan alleen verdedigd worden op katholieke grondslag In de hele Bijbel is er geen enkel gedeelte te vinden dat de overgang rechtvaardigt van wekelijkse openbare aanbidding van de laatste dag van de week naar de eerst dag.” Catholic Press, 25 augustus, 1900.

“De sabbat was op de zaterdag en niet op zondag. De Kerk veranderde de heiliging van de sabbat in de heiliging van de zondag. Protestanten moeten wel voor een raadsel staan door de zondag te heiligen, als God duidelijk zegt: ‘Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt.’ Het woord zondag komt nergens in de Bijbel voor, dus zonder dat ze het in de gaten hebben gehoorzamen ze aan de autoriteit van de Katholieke Kerk.” Canon Cafferata, The Catechism Explained, pag. 89.

“Vraag: Waarom beschouwen we de zondag als de sabbatdag i.p.v. de zaterdag? Antwoord: “We beschouwen zondag als de sabbatdag, omdat de Rooms-katholieke Kerk de plechtigheid van de zaterdag naar de zondag verplaatste.” Peter Geiermann C.S.S.R., The Convert’s Catechism of Cath. Doctrine, pag. 50 (1946)

“Verstand en gevoel vragen om een keuze tussen één van beide alternatieven: of het protestantisme eerbiedigt de zaterdag, óf het katholicisme eerbiedigt de zondag. Een tussenweg is er niet.” John Cardinal Gibbons, The Catholic Mirror, 23 december, 1893.

Er zijn veel oprechte christenen die naar eer en geweten de eerste dag van de week vieren als naleving van het vierde gebod. God houdt van hen en ziet de oprechtheid van hun aanbidding. God gaat voorbij aan de tijd van onwetendheid, maar roept Zijn kinderen in deze laatste dagen op, hun trouw aan Hem te tonen door ook het vierde gebod te heiligen.

Het vieren van de eerste dag van de week wordt pas het ware merkteken van het beest, als deze dag wereldwijd verplicht wordt gesteld, als oplossing voor de problemen die spoedig over de gehele wereld zullen komen. Gods ware volk dat de Sabbat volgens het vierde gebod wil houden, zal dan de grootste verdrukking aller tijden te verduren krijgen, maar God zal Zijn volk in die tijd van benauwdheid bewaren en hen spoedig daaruit bevrijden.

Jesaja 58:13-14

Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt - die geëerd moet worden - indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, 14 dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.

De Bijbel is in alle tijden een bron van houvast geweest voor mensen die op zoek zijn naar de waarheid. Toch probeert Gods tegenstander de leer van de Bijbel op allerlei manieren onvindbaar te maken: door het Woord van God bij mensen weg te houden of door een verkeerde interpretatie van dat Woord te verspreiden.

Het merkteken van het beest is een term uit de Bijbel die zowel bij christenen als ongelovigen veelal bekend is. Veel theorieën en speculaties doen de ronde over wie het beest is en wat zijn merkteken is. Gaat het om een streepjescode, een vaccinatie, een verplicht geïmplanteerde computerchip of iets wat voor ons nog onbekend is?

Vaak gaan mensen af op de mening van de meerderheid en de verplicht geïmplanteerde computerchip wordt waarschijnlijk het meest genoemd binnen christelijke kringen. De vraag is echter in hoeverre deze ‘meerderheids optie’ ook daadwerkelijk klopt en Bijbels gefundeerd is. Want als in de Bijbel staat dat het wel of niet aannemen van het merkteken van het beest leidt tot het niet kunnen kopen en verkopen en uiteindelijk tot de eeuwige dood, dan is een juist begrip van het merkteken van het beest van het grootste belang.

Voor meer Bijbelstudies, religieuze boeken of interessante video's, relevant voor vandaag, zie www.kiesvandaag.nl

Stichting Kies Vandaag zet zich in om mensen te vertellen over het bestaan van een liefdevolle God, die bewogen is met mensen en klaarstaat om hen te helpen. Dit doen wij onder andere door de verspreiding van unieke boeken en folders.