

# HET BOEK DANIËL

## Hoofdstuk 1

“...Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen...”

*Dan. 12:4*



# DANIËL 1:1

In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het.

- Jojakim regeerde over Juda van 609 – 598 v. Chr.
- Belegering in derde jaar -> 607 v. Chr.
- Gevangenneming in vierde jaar (606 v. Chr.) volgens Jer. 25:1:
  - Het woord dat tot Jeremia is gekomen over heel het volk van Juda, in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, koning van Juda – dit was het eerste jaar van Nebukadnezar, koning van Babel –
- Juda twee maal in opstand tegen Nebukadnezar:
  - Jojachin (599 v. Chr.) : alle vaten van de tempel meegenomen
  - Zedekia (588 v. Chr.) : de tempel verwoest

# DANIËL 1:2

En de Heere gaf Jopakim, de koning van Juda, in zijn hand, en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear, naar het huis van zijn god. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn god.

- De Heere heeft alle gebeurtenissen in Zijn hand -> Hij gaf...
- Niet alle voorwerpen van het huis van God worden meegenomen
- Sinear staat voor Babel (Gen. 10:10 en 11:2)
- Voorwerpen naar de schatkamer gebracht. In Dan. 5:2 worden deze voor Belsazar gehaald.



# DANIËL 1:3,4

Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jongemannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.

- Volgens de profetie van Jesaja in 2 Kon. 20:16-18 en Jes. 39:7
- Joodse jongelingen vanwege opmerkelijke bekwaamheid uitgekozen

# DANIËL 1:5

De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning.

- Nebukadnezar bewijst zijn gunst en zijn bezorgdheid over de Joodse hovelingen door hun zijn eigen voedsel voor te zetten
- Discipelen van Jezus ook 3 jaar in de leer voordat ze werkelijk in dienst konden treden van Jezus

# DANIËL 1:6,7

Onder hen waren uit de Judeeërs: Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hananja Sadrach, Misaël Mesach en Azarja Abed-Nego.

- Meerdere Joodse hovelingen naast Daniël en zijn drie vrienden
- Betekenis van hun namen:
  - Daniël: God is mijn rechter      Beltsazar: bewaarder van de verborgen schatten van Bel
  - Hananja: een geschenk van God      Sadrach: ingeving van de zon
  - Misaël: de sterke God      Mesach: uit de godin Chaca (Venus) geboren
  - Azarja: de held des Heeren      Abednego: de dienstknecht van het schijnend vuur
- Krijgen afgodische namen, in de hoop dat ze de Joodse godsdienst zouden prijsgeven en die van de Babyloniërs zouden aannemen



# DANIËL 1:8

Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.

- Het voedsel was gewijd aan de afgoden, omdat een deel daarvan geofferd was (Deut. 32:38)
- Deelname zou een eerbewijs aan de afgoden zijn (1 Kor. 10:18-22)
- Daniël had als geen ander een excuus gehad om toch te eten
- Toch maakte Daniël van te voren een beslissing in zijn hart om God ten koste van alles te volgen. Hij stelde zijn keuze niet uit tot het laatste moment.
- Daniël ging met tact en openheid te werk, niet in het geheim

# DANIËL 1:9,10

God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen.

- Wanneer wij handelen met verstand en op basis van vertrouwen in God, kan Hij onze weg verder zegenen
- Aspenaz (Dan. 1:3) wil het verzoek inwilligen, maar is bevreesd dat de jongelingen er slechter zullen uitzien door het matige dieet
- De gedachte heerste dat luxe, vlees en wijn zouden bijdragen aan een gezond lichaam en een helder verstand



# DANIËL 1:11,12

Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hananja, Misaël en Azarja: Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken.

- Daniël ziet de weigering van Aspenaz niet als gesloten deur, maar zet door om God te volgen. Wij moeten daarom niet snel opgeven om God te volgen, ook al lijkt het tegen te zitten.
- Daniël vraagt de kamerheer, die over hun vieren was aangesteld door Aspenaz, om een korte proef van 10 dagen
- Daniël vraagt om plantaardig voedsel en water

# DANIËL 1:13,14

En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jongemannen, die de gerechten van de koning eten, bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef.

- Daniël speelt open kaart en gaat in op de zorg van Aspenaz en de kamerheer, dat hun uiterlijk zal verslechteren
- Hij vertrouwt de zaak toe aan God en aan de mensen die over hem gesteld zijn. Hij geeft aan na de 10 dagen hun bevelen op te volgen.
- Dit eerlijke en verstandige aanbod werd aangenomen, ongetwijfeld met goedkeuring van Aspenaz

# DANIËL 1:15,16

Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten, en de wijn die zij moesten drinken, wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf.

- Slechts na 10 dagen kon men het verschil al merken
- Daniël en zijn vrienden zagen er gezonder uit (lett. vetter / steviger)
- De zorg is weggenomen bij de kamerheer
- Hij staat hun toe om de rest van hun periode aan het hof hun eigen plantaardige dieet te eten



# DANIËL 1:17

Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.

- God zegent de jongemannen met:
  - Kennis (om zaken goed te onthouden)
  - Verstand (lett. vaardigheden)
  - Wijsheid (het juist kunnen toepassen van kennis en verstand)
- Deze zaken (vooral de laatste) zijn niet buiten God te verkrijgen
- Daniël ontvangt bijzonder inzicht in het verklaren van visioenen en dromen

# DANIËL 1:18,19

Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning.

- Na 3 jaar moeten alle jongelingen voor de koning verschijnen
- De koning onderwerpt de jongelingen aan een toets (hij sprak met hen)
- Daniël en zijn vrienden stegen ver boven de rest uit
- Daarom traden zij in dienst van de koning
- Christen zijn sluit hoge maatschappelijke posities en aanzien niet uit

# DANIËL 1:20

In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren.

- Daniël en vrienden ware niet alleen wijzer dan de overige jongelingen, maar overstegen ook alle andere (en oudere) bestaande 'adviseurs' van de koning
- Er bestond geen twijfel over de mate van verschil (tienmaal beter)



# DANIËL 1:21

En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores.

- Er wordt niet bedoeld dat Daniël slechts tot die tijd daar bleef, want hij is daar waarschijnlijk ook nog in het 3<sup>e</sup> jaar van Kores (Dan. 10:1)
- Maar in dat jaar (536 v. Chr.) geeft Kores het bevel dat de Joden mogen terugkeren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen (Ez. 1:1)
- Dit vers geeft dus aan dat Daniël de 70-jarige ballingschap (Jer. 29:10) heeft overleefd en het einde daarvan heeft meegemaakt