

WILT U GEZOND WORDEN?

DE BIJBELSE WEG VOOR HET GENEZEN VAN ZIEKTE



JEZUS WIL U GEZOND MAKEN

Toen Jezus hier op aarde was, hield Hij zich vooral bezig met het genezen van mensen. God wil dat mensen gelukkig en gezond zijn. Dat wil Hij ook voor u.

"Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen." (Lukas 4:40)

DE MEDISCHE WERELD

De Bijbel geeft aan dat de medische wereld veelal geen antwoord heeft op ziekte:

"En een zekere vrouw, die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed, had veel geleden door het toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, had zij daaraan uitgegeven, maar zij had er geen baat bij gevonden, maar het was veeleer erger geworden." (Markus 5:25-26)



DE OORZAAK VAN ZIEKTE

De onderstaande Bijbeltekst beschrijft de enige echte oorzaak van ziekte:

"Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester." (Exodus 15:26)





GEZONDHEIDSWETTEN

Naast de Tien Geboden, heeft God ook wetten voor ons lichaam gegeven. Als wij daar geen acht op slaan, dan kunnen wij geen beslag leggen op de belofte voor genezing. Aan het einde van de 19^e eeuw is er in Amerika een beweging ontstaan die acht gezondheidsprincipes mocht ontdekken, die gezamenlijk nodig zijn om, als God dit in Zijn wijsheid goed acht, alle ziekten te genezen.

ACHT GEZONDHEIDSPRINCIPES

1. Onvoorwaardelijke overgave aan God
2. Een voedzaam plantaardig dieet
3. Schoon drinkwater
4. Dagelijkse beweging
5. Voldoende rust
6. Frisse lucht
7. Zonlicht
8. Matigheid en geheelonthouding



MEER INFORMATIE

Bovengenoemde principes zijn wereldwijd tal van mensen tot zegen geweest. In het boekje hiernaast zijn bijna 50 verhalen beschreven van mensen die voorgenoemde principes een kans hebben gegeven. Naast het feit dat er opmerkelijke vorderingen qua gezondheid zijn behaald voor vrijwel alle bekende ziekten, zijn mensen het meest verheugd over de rust die zij bij God mochten vinden. Vanwege ziekte zijn velen tot de ontdekking gekomen dat er een liefdevolle God is, Die van mensen houdt en iedereen wil helpen weer gezond te worden.

Voor meer informatie over de Bijbelse weg tot genezing, zie www.kiesvandaag.nl



Stichting Kies Vandaag is een non-profit organisatie die als doel heeft om mensen te vertellen over een liefdevolle God, de betrouwbaarheid van de Bijbel en de laatste grote crisis die in de Bijbel beschreven staat. Met uw aankoop van één van onze boeken ondersteunt u het werk van onze stichting en helpt u mee deze belangrijke waarheden te verspreiden.