

DE BIJBEL & DE CORONACRISIS

De huidige gebeurtenissen in het licht van de Bijbel

*Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, **want de tijd is nabij.***” (Openbaring 1:3)

*“Ik ben God, en er is geen als ik, Die vanaf het begin verkondig wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen **die nog niet plaatsgevonden hebben.**”* (Jesaja 46:9-10)

*“U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. **Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.** Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er vele struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.”* (Mattheüs 24:6-10)

*“**Het zal een benauwde tijd zijn,** zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.”* (Daniël 12:1)

*“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, **maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.**”* (Johannes 16:33)

Voorwoord

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Beste lezer,

We staan aan de vooravond van de grootste gebeurtenissen van deze wereldgeschiedenis en God heeft de wereld wakker geschud uit een zorgeloos leven van plezier en genot. Velen zijn tot de ontdekking gekomen hoe breekbaar het leven en onze vrijheden zijn. Van de ene op de andere dag is ons leven compleet veranderd. Maar hoe moeten wij al deze gebeurtenissen precies plaatsen? Is alles slechts een ongelukkig toeval? Of schuilt er werkelijk een duister plan achter dit alles, een grootschalig complot met bewuste misleiding? Welke informatie kunt u wel geloven en welke niet?

In alle tijden zijn God en Zijn Woord een bron geweest voor houvast en vertrouwen voor het leven hier op aarde. Hoewel het geloven in God soms tot een vormendienst vervallen is, moet een ieder toegeven dat de Bijbel een uniek boek is dat de toets der eeuwen heeft doorstaan. God beweert dat Hij in Zijn Woord voorzegt wat er in de toekomst zal gebeuren. Ook waarschuwt de Bijbel tegen een grote misleiding die in de eindtijd zal plaatsvinden en laat zien hoe wij ons daarop moeten voorbereiden.

Hoe uw leven ook gelopen is en welke negatieve ervaring u mogelijk ook gehad heeft met het geloof of gelovige mensen, vraag ik u toch om deze folder te onderzoeken en God en Zijn Woord een kans te geven. Dat mijn uitleg van Gods Woord in relatie tot de huidige gebeurtenissen Hem welgevallig mag zijn en mensen dichter tot Hem mag brengen.

Gods zegen gewenst voor de tijd die voor ons ligt.

De schrijver
15 maart 2021

Inhoudsopgave

Deel 1: Ellende en leed door de huidige crisis	4
Deel 2: Kan God echt bestaan?	5
Deel 3: Waarom God de toekomst voorzegt heeft	7
Deel 4: De ware (geestelijke) strijd	9
Deel 5: De rol van misleiding	10
Deel 6: Vervolging in de eindtijd	11
Deel 7: Wetten die strijdig zijn met Gods wet	15
Deel 8: De (tijdelijke) heerser van deze wereld	22
Deel 9: Vaccinaties en de Bijbelse weg voor bescherming	26
Deel 10: De consequenties van het volgen van de waarheid	29
Deel 11: Wat te doen?	30

Deel 1: Ellende en leed door de huidige crisis

1. De wereld is veranderd

De wereld is de afgelopen jaren in korte tijd behoorlijk veranderd. Wie had kunnen bedenken dat we in een dergelijke crisis terecht zouden komen? Voor veel mensen die het om één of andere reden altijd al moeilijk hadden, is het leven alleen maar zwaarder geworden. Eenzaamheid, verdriet, angst en zorgen zijn in ongekende mate toegenomen en met de recent afgekondigde maatregelen is de toekomst nog somberder geworden.

2. Afname van persoonlijk contact

Waar we voorheen onze problemen eenvoudig met onze dierbaren deelden, is dit het afgelopen jaar moeilijker geworden doordat het persoonlijke contact in veel situaties is afgenomen. Op bezoek gaan was ineens niet meer vanzelfsprekend, een gesprekje in de winkel was er vaak niet meer bij en de leuke dingen die nog wél konden, waren toch anders. Veel mensen vragen zich af in welke situatie we ineens terechtgekomen zijn en wat dit allemaal te betekenen heeft voor nu en voor de toekomst.

3. Het zal wel weer beter worden

Velen hopen en stellen zich gerust met de gedachte dat de crisis wel weer snel voorbij zal zijn en hebben het idee dat, wanneer we nog even volhouden, de situatie wel zal verbeteren. In veel situaties van het leven is er niets mis met die instelling, maar toch zijn er ook situaties, hoe moeilijk ook, waar een dergelijke houding niet juist is. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van een relatie, een tragische ziekte of een sterfgeval. In die gevallen is het beter om de situatie, hoe moeilijk ook, te accepteren, en onze kracht en energie in te zetten om met dat gegeven een nieuwe en juiste koers in te slaan, in plaats van constant te blijven hopen op iets waarvan de kans klein is dat het gaat gebeuren.

Als we eerlijk terugkijken naar het begin van deze crisis, dan zullen velen moeten toegeven dat er, ondanks een positieve instelling, feitelijk weinig veranderd is het afgelopen jaar. De maatregelen zijn nog steeds van kracht, mondkapjes zijn verplicht en vele ondernemers worden financieel zwaar getroffen. Hoewel er over de hele wereld steunpakketten en noodmaatregelen worden geregeld, zal iemand ooit de rekening gepresenteerd krijgen. En de vraag is of we die als Nederland, Europa of als wereld wel kunnen betalen. En wat als dat niet lukt?

4. Omgaan met onzekerheid

Wat zouden velen het fijn vinden om even kort een blik te mogen werpen in de toekomst. Op deze manier zouden we namelijk weten wat ons te wachten staat en kunnen we ons daar ook op voorbereiden of ons daaraan vasthouden. Maar aangezien de toekomst in het algemeen verborgen is voor ons als mensen, zoeken wij vaak een uitweg in anderen dingen, om een mogelijk negatief gevoel te negeren of te overstemmen. Toch zijn er soms situaties in een mensenleven die gewoonweg te groot zijn om te dragen en waarbij het niet meer lukt om verdriet, pijn, angst of onzekerheid te verdrijven.

Wellicht dat u bekend bent met de uitspraak ‘Nood leert bidden’. Oudere mensen zeggen soms nog wel eens dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de kerken vol zaten, omdat de situatie gewoonweg te heftig was om op eigen kracht positief te blijven. In een dergelijke tijd van nood gingen velen op zoek naar troost en hoop en niet weinigen zochten dit bij God. Wat een geruststellende gedachte zou het zijn om die zekerheid te mogen ervaren, in tijden van grote ellende. Dat er Iemand is Die de toekomst overziet, deze ook in handen heeft, en Die ook beloofd heeft om een nieuwe aarde te maken, zonder verdriet, ellende en dood.

Deel 2: Kan God echt bestaan?

5. Meer tussen hemel en aarde

Dat er vroeger in een tijd van veronderstelde onwetendheid sommige zaken werden toegeschreven aan een hogere macht, kunnen velen zich nog wel voorstellen. Maar om in de huidige tijd te geloven in God en de Bijbel, dat gaat de meeste mensen toch een stap te ver. Heeft de evolutietheorie niet een sluitend bewijs geleverd van hoe het leven op aarde ontstaan is en zich heeft ontwikkeld? En bedenk eens hoe de kerk tijdens de Middeleeuwen gehandeld heeft en hoeveel oorlogen er wel niet gevoerd zijn in naam van het geloof. En negatieve ervaringen met belijdende christenen zijn misschien wel één van de voornaamste redenen waarom mensen het geloof in God, vrijwel definitief aan de kant hebben gezet of dit nooit serieus onderzocht hebben.

Toch kan men zich afvragen of voorgenoemde dingen een bewijs zijn van Gods afwezigheid en de onbetrouwbaarheid van de Bijbel. Want hoe u het ook wendt of keert, er zijn nu eenmaal zaken in het leven die menselijk niet te verklaren zijn. Er zijn talloze wonderen in de natuur die, als we er eerlijk naar zouden kijken, niet te verklaren zijn met de evolutietheorie. Neem bijvoorbeeld het menselijk lichaam, hoe wonderlijk dat in elkaar zit. Of de

liefde, of het hebben van een besef van goed en kwaad, of uw geweten. Dit zijn dingen waar de evolutietheorie geen bevredigend antwoord op kan geven. Ook het behoud van de Bijbel door alle eeuwen heen, haar unieke karakter en samenhang, zijn een bijzonderheid waar ook ongelovige mensen niet zomaar aan voorbij kunnen gaan. Verder zijn er duizenden gelovigen op aarde die aangeven een persoonlijke ervaring te hebben gehad met Jezus en tot de ontdekking zijn gekomen dat Hij door de Bijbel tot hen spreekt. Ook de ervaringen van mensen die vaak onbedachtzaam in aanraking zijn gekomen met kwade geesten, pleiten voor de aanwezigheid van een geestelijke wereld. Als u eerlijk naar deze verhalen zou luisteren, kunt u niet anders dan concluderen dat er meer is tussen hemel en aarde.

6. De ongewilde consequentie

Hoewel het geloven in een liefdevolle Schepper, die uw zonden en fouten wil vergeven en u wil helpen om een nieuw, liefdevol en onzelfzuchtig leven te leven, feitelijk niets is om u van af te keren, ligt de kern van het niet eerlijk willen nadenken over deze dingen vaak in het feit dat mensen onbewust rekening houden met de consequenties die dat met zich mee zou brengen. Enerzijds voelen mensen aan dat zij het roer uit handen zouden moeten geven, anderzijds hebben ze het idee dat het daarna voorbij is met hun huidige leven. Zijn deze dingen werkelijk iets om bang voor te zijn? Welk kind vindt het nou vervelend, dat wanneer hij verdwaald is, er een liefdevolle vader of moeder naar hem of haar op zoek gaat, het vermoeide kind in zijn armen neemt en weer veilig naar huis draagt, het in bad doet en voor een warme kachel zet, met een lekkere maaltijd? En de liefdevolle oproep om voortaan niet meer van huis te lopen, zult u toch niet als harde eis zien, maar meer als een zorgzame instructie uit liefde gegeven?

7. Het leed van de zonde

Op een dergelijke wijze spreekt de Bijbel over een liefdevolle God, die weet dat mensen gevangen zitten in hun zondige leven en zichzelf en anderen daarmee pijn en verdriet doen. Alleen God weet hoeveel leed er gaande is op deze aarde, ook in Nederland, vaak achter gesloten deuren. Hoeveel mensen, hoeveel relaties en gezinnen, spelen voor de buitenwacht schone schijn, terwijl er in huis tal van zaken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen? Hoeveel mensen kampen met woede, boosheid of angst, en reageren dat af op anderen? Hoeveel mensen zitten vast aan alcohol of drugs of andere verslavingen en moeten stelen en liegen om die zaken bedekt te houden? Hoeveel huwelijken zijn er niet uit elkaar gegroeid waarbij de liefde

en de hoffelijkheid ver te zoeken zijn en waar kinderen de dupe zijn van deze problemen? God is als een Vader bewogen met elk van Zijn schepselen en Hij heeft niets anders op het oog dan hun geluk. Daarom biedt Jezus iedereen vergeving aan voor fouten uit het verleden en kracht om een rein een liefdevol leven te leiden, zodat wijzelf en onze naasten gelukkig en vreedzaam met elkaar kunnen omgaan.

Deel 3: Waarom God de toekomst voorzegd heeft

8. God wil Zich graag bewijzen

Elke langdurige relatie heeft ooit een begin gehad, wat begon met de eerste ontmoeting. Hoewel de twee betrokkenen mogelijk wel iets gehoord hadden over elkaar, waren de eerste momenten vaak de meest bepalende. Er zijn echter maar weinig mensen die na de eerste kennismaking direct besloten om een relatie te starten of zelfs een huwelijk aan te gaan. Op een dergelijke wijze wil God ook niet dat u blind, zonder enige bewijzen van Zijn zorg, op een dwangmatige manier een relatie met Hem zou starten. Waarom zouden we in aardse liefdesrelaties eerst wat bewijs van trouw en liefde willen zien, voordat we ons meer overgeven aan die persoon, en dat niet doen bij een relatie met God? Want liefde kan alleen bestaan als er rust en wederzijds vertrouwen is. Volkomen vrijwilligheid is een vereiste voor elke vorm van liefde, en elke vorm van dwang, verplichting of haast moet daarbij uitgesloten zijn. Wist u dat God aangeeft Hem eerst te beproeven en dat Hij er naar uitzielt om Zijn liefde voor u te bewijzen en uw vertrouwen te winnen?

9. De deur van ons hart

Op een aantal manieren heeft God Zijn liefde en zorg bekend willen maken aan de mens. De natuur is vaak het eerste wat de mens ervaart van deze manieren. God spreekt door de natuur heen op zachte wijze tot het hart van de mens. Als we de schoonheid van de wolken, de velden, de bloemen en de dieren zien, en hoe alles op georganiseerde wijze plaatsvindt, dan klopt God zachtjes op ons hart en nodigt ons uit om naar Hem op zoek te gaan. Persoonlijke ervaringen van Gods zorg en liefde zijn een andere manier waarop God tot de mens spreekt. Als we terugkijken op ons leven, wie kan dan zeggen dat hij nooit iets heeft meegemaakt dat eigenlijk te wonderlijk was om van toeval te spreken? Hoe mensen elkaar op bijzondere wijze ontmoet hebben en later een huwelijk hebben gesloten. Hoe juist dat ene telefoontje leidde tot een andere baan of een ander huis. Dit zijn momenten waarop God op zachtmoedige en vriendelijke wijze uw aandacht wil trekken.

10. De betrouwbaarheid van God

Om elke vorm van twijfel over Zijn betrouwbaarheid en almacht bij de mens weg te nemen, heeft God iets bijzonders gezegd in de Bijbel. Hij maakt Zich daar namelijk bekend als de Enige ware God, doordat Hij aangeeft de toekomst te kunnen overzien. In het Oude Testament staat in het boek van de profeet Jesaja het volgende:

‘Ik ben God, en er is geen als ik, Die vanaf het begin verkondig wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben.’ (Jesaja 46:9-10)

God wil ieder mens het onbetwistbare bewijs leveren van Zijn grootheid door in de Bijbel tal van gebeurtenissen bekend te maken, die nog niet hadden plaatsgevonden. Deze voorzeggingen worden in de Bijbel profetieën genoemd. De meest bekende hiervan zijn de vele voorzeggingen in het Oude Testament over de komst van Jezus als mens naar deze aarde. Het internet wijst u snel de weg naar veel van deze vervulde profetieën. Het argument dat de Bijbel later in één keer is geschreven, dus dat de schrijvers daar rekening mee konden houden, wordt zelfs door de grootste tegenstanders van de Bijbel niet gebruikt, omdat de Bijbel in honderden jaren door tal van verschillende schrijvers is geschreven.

11. Houvast en voorbereiding

Naast het aantonen van Gods betrouwbaarheid, zijn de profetieën met nog twee redenen gegeven. De eerste hiervan is om in zeer moeilijke wereldomstandigheden zekerheid te geven dat alles in Gods hand is en dat Hij boven al het aardse gebeuren staat. Op deze wijze kunnen wij een dergelijke tijd in vertrouwen doorstaan, zonder dat ons geloof in God tijdens zo'n crisis instort door een mogelijke twijfel of God nu werkelijk alles in handen heeft of de controle totaal kwijt is. De tweede reden waarom profetieën in de Bijbel geschreven staan, is om ons geestelijk en praktisch voor te bereiden op de laatste grote strijd tussen Jezus en satan, de ultieme strijd tussen goed en kwaad.

“Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt...Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb.” (Johannes 16:1,4)

Deel 4: De ware (geestelijke) strijd

12. De grote strijd

De grote strijd in de hemel ontstond doordat er twijfels werden gezaaid over Gods liefde en de rechtvaardigheid van Zijn bestuur. De engelen waren echter vrij in het dienen van God, aangezien ware liefde alleen kan bestaan wanneer er sprake is van een vrije wil, zonder enige vorm van dwang. Nadat de strijd in de hemel beslecht was, en satan en de gevallen engelen uit de hemel gezet waren (Openbaring 12:8), zette de strijd zich hier op aarde voort. Satan was vastbesloten zoveel mogelijk mensen in zijn val mee te nemen, om Jezus zoveel mogelijk pijn en verdriet te doen.

God had direct een einde kunnen maken aan satan na zijn opstand in de hemel, maar het gevolg hiervan zou geweest zijn, dat alle engelen God voortaan zouden dienen uit angst voor straf. Het moet voor de werelden, de engelen en voor mensen op deze aarde (1 Korinthe 4:9), duidelijk worden wat de gevolgen zijn van het afwijken van Gods liefdevolle en onzelfzuchtige bestuur. Als mensheid zitten we al duizenden jaren in deze situatie en we stevenen af op de laatste grote climax, die ook bekend staat als Armageddon. Daar zal duidelijk worden dat Gods bestuur en Zijn eeuwige wet waarop dat bestuur gegrond is, heilig, rechtvaardig en goed zijn (Romeinen 7:12) en dat de mens door Gods kracht in staat is Zijn wet van werkelijke vrijheid (Jakobus 2:12) te gehoorzamen. Nadat dit voor al Gods schepselen volkomen duidelijk is, dan, en alleen pas dan, zal het kwaad voor altijd uitgeroeid worden en zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.

13. Het motief van satan

Satan heeft zich in elke eeuw gestoord aan de trouwe groep gelovigen, die de waarheid liefhebben, deze uitleven in hun eigen leven en anderen oproepen datzelfde te doen. Zoals Haman zich stoorde en niet kon genieten van zijn grote macht (Esther 5:13), zo kan satan ook niet genieten van alles wat hij hier op aarde kan aanrichten zolang er een volk op aarde is dat trouw blijft aan God. In het Bijbelboek Job verschijnt satan trots in de raadsvergadering in de hemel als vertegenwoordiger van de aarde, en doet het voorkomen alsof hij de aarde volledig in zijn macht heeft (Job 1:7). God wijst hem echter op Zijn trouwe dienaar Job, waarmee God aangeeft dat zijn bewering van totale heerschappij ongegrond is. God heeft een plan met Zijn volk op deze aarde en satan doet er alles aan om dat plan niet te laten slagen. Uit haat tegen Jezus vervolgt hij de gemeente (Openbaring 12:13 en Handelingen 9:4) en Gods

ware volgelingen zijn altijd het mikpunt geweest van satans toorn. Het is satan echter niet toegestaan om direct mensen aan te vallen, tenzij zij zich opzettelijk en bewust aan satan hebben overgegeven. God heeft een grens gesteld en het feit dat u en ik vandaag de dag leven is dankzij Gods genade en bescherming. Toch probeert satan via andere manieren mensen bij God en de waarheid vandaan te krijgen, door misleiding en vervolging.

Deel 5: De rol van misleiding

14. Scheiding door misleiding

Wie van u is niet bekend met de manier waarop satan het voor elkaar heeft gekregen om Adam en Eva van God te scheiden? Inderdaad, door misleiding. Satan gebruikt in veel gevallen liever misleiding dan dwang. Dwang is namelijk vaak het laatste redmiddel van iemand die zijn zin niet krijgt en legt vaak zijn ware motieven bloot. Iemand overhalen, of laten geloven in iets, waardoor de persoon in kwestie zich feitelijk laat sturen, is een subtielere optie, zodat ware intenties verborgen kunnen blijven. Satan weet dat wanneer mensen God proberen te volgen, ze veilig bij Hem geborgen zijn en dat God het recht heeft hun te beschermen. Maar als de mens verleid kan worden tot zondigen, dan wordt de band tussen God en de mens verbroken en heeft satan het recht (gedeeltelijk) te heersen over de mens. Daarom wordt Jezus ook wel de Verlosser genoemd, om mensen te redden uit de macht van de zonde, wat in feite de greep van de duivel is.

15. Voorbeeld van misleiding

God heeft in Zijn Woord aangegeven wat de leefregels zijn voor de mens. Neem bijvoorbeeld het gebod dat wij niet behoren te stelen. Enerzijds hoeven wij niet te twijfelen aan Gods zorg voor ons, en stelen is in feite een uiting van twijfel aan Gods zorg voor ons. Daarom zegt God dat we ons geen zorgen hoeven te maken en niet hoeven te stelen. Een tweede reden is dat we met stelen iemand anders kwetsen, omdat we iets afnemen wat van de ander is. Op deze wijze zondigen we en komt er scheiding tussen ons en God. Als satan het nu zo weet te draaien dat mensen denken dat het een nobele daad is om geld van een rijke en egoïstische man te stelen, om dit vervolgens aan arme mensen in nood te geven, dan zullen sommige mensen u wellicht prijzen voor uw inzet, uw moed en oprechte bewogenheid, maar voor God (en in principe ook voor de overheid) bent u schuldig aan stelen. De voortzetting van die levenswijze zal tot verdere scheiding van God leiden en als u zich daarvan niet bekeerd, tot verlies van het eeuwige leven.

16. Misleiding een teken van het einde

Wanneer de discipelen aan Jezus vragen wat het teken van Zijn wederkomst zal zijn, zijn de eerste woorden die Jezus spreekt dat ze moeten oppassen dat ze door niemand misleid worden (Mattheüs 24:4). Het slotstuk van deze misleiding zal zo groot zijn, dat Jezus zijn discipelen verderop in zijn rede, waarschuwt dat de misleiding zo heftig zal zijn, dat zelfs de uitverkorenen bijna misleid zouden kunnen worden (Mattheüs 24:24). Een ander interessant gedeelte hierover staat in 2 Thessalonicenzen 2:10-11. Daarin staat dat God mensen die de waarheid niet liefhebben over zal geven aan een krachtige dwaling. En in Mattheüs 7:21-23 staat dat mensen zelfs krachtige tekenen zullen doen in Jezus' Naam, maar Hem toch niet echt gekend hebben en 'werkers van de wetteloosheid' genoemd worden. Deze groep klinkt verbaasd over dit feit, wat aanduidt dat zij misleid zijn geweest in het overtreden van Gods wet.

17. Scheiding door vervolging

Naast misleiding is vervolging een tweede tactiek die satan gebruikt om mensen van God en de waarheid vandaan te houden. Door de Bijbel heen zijn voorbeelden te vinden hoe volken en wereldmachten een poging hebben gedaan om Gods volk op aarde te vernietigen of door de dreiging daarvan te maken dat Gods volk hun geloof zou opgeven.

Deel 6: Vervolging in de eindtijd

18. Het plan voor de laatste strijd

In de Bijbel heeft God duidelijk gezegd dat Hij terug zal komen naar deze aarde om Zijn volk te redden uit de hand van satan. Iedereen die de waarheid liefheeft en deze volgt, zal gered worden. De geschiedenis van Sodom en Gomorra laat zien hoe God de rechtvaardigen niet met de onrechtvaardigen zal vernietigen. Hij wil alle mensen behouden en doet er ook alles aan om ieder mens tot zich te trekken. Maar voordat Jezus terugkomt naar deze aarde moet ten volle duidelijk worden wat het gevolg is van de heerschappij van satan op deze aarde. De torenbouw van Babel is hierbij een goed voorbeeld. De Bijbel schrijft dat toen er één volk was met één taal, niets voor de mensen (onder leiding van satan) onmogelijk zou zijn. De reformator John Wesley schrijft hierover wat het gevolg zou zijn van de toren van Babel, namelijk de vervolging van Gods volk. God heeft destijds in een vroeg stadium ingegrepen, maar de Bijbel voorzegt ook dat in de eindtijd God pas veel en veel later zal ingrijpen. Kortom, Hij zal toestaan dat Gods volk onderdrukt en vervolgd zal worden. Dit is onder andere te vinden in de volgende teksten:

“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren in¹ het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” (Openbaring 3:10)

“Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.” (Daniël 12:1)

19. Details van de laatste strijd

In Openbaring 12:17 staat genoemd dat satan boos was op de vrouw (de gemeente) en heenging om oorlog te voeren tegen haar nageslacht. Vervolgens wordt in Openbaring 13 uitgelegd hoe hij dit plan wil realiseren. Nadat het eerste deel van hoofdstuk 13 laat zien dat dit beest (koninkrijk) macht werd gegeven om voor een tijdsperiode over de heiligen (Gods volk) te heersen, laat het tweede gedeelte van Openbaring 13 zien hoe aan het einde van deze periode een ander beest (koninkrijk) opkomt en de wereld zal dwingen om het eerste beest te aanbidden. De manier hoe hij dit zal doen, toont grote gelijkenis met de geschiedenis die in hoofdstuk 3 van het boek Daniël staat beschreven. De aanwijzingen die daar te vinden zijn over de tijd van toen, zullen grotendeels ook in de laatste dagen plaatsvinden. Eén van deze punten is dat het zou maken dat een ieder die het beeld van het eerste beest niet zou aanbidden, gedood zou worden. Ook maakt het dat niemand kan kopen of verkopen, tenzij hij het merkteken van het beest ontvangt. We zien hier twee aanwijzingen die satan wil gebruiken in zijn laatste strijd: het invoeren van wetten die het rechtvaardigen dat een bepaalde bevolkingsgroep gedood mag worden en uitsluiting van het economisch verkeer.

20. Verantwoordelijk gesteld voor rampen

Een volgende aanwijzing over de invoering van regels waardoor mensen vervolgd kunnen worden, is te vinden in Mattheüs 24. Daar zegt Jezus het volgende over de tekenen van Zijn wederkomst:

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is niet nog het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u

¹Dit woord is vaak vertaald met ‘voor’, terwijl het qua context beter vertaald kan worden met ‘in’.

doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er vele struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. (Mattheüs 24:6-10)

In dit tekstgedeelte en de redenering van Jezus is iets opvallends te vinden. Dit is te vinden in het gevolg van alle rampen die over de aarde zullen komen. Deze zijn namelijk niet het einde van de wereldgeschiedenis, maar juist het begin van iets anders, namelijk het verdrukken en doden van de volgelingen van Jezus. Dat lijkt in eerste instantie een vreemde redenering. Er zullen oorlogen plaatsvinden, hongersnoden en besmettelijke ziekten. De volgende stap is dat er een bepaalde groep mensen vervolgd en gedood zal worden. Kortom, kan een kleine groep mensen (onterecht) verantwoordelijk gesteld worden voor de ellende die over de wereld komt? Dit zou echter betekenen dat als dit onderdeel van satans plan is, hij in staat moet zijn om dergelijke ‘rampen’ over de aarde te brengen, als hem dat door God wordt toegestaan. In de Bijbel is een geschiedenis hierover opgetekend, waarin satan door God wordt toegestaan om ellende over de mens te brengen. Dit is te vinden in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Job. Satan is hier verantwoordelijk voor een oorlog (Job 1:15), voor vuur uit de hemel (Job 1:16) dat ten onrechte vuur van God wordt genoemd (door de bode) en voor een stormwind (Job 1:19). In Job 2:7 lezen we zelfs dat, wanneer God het toestaat, satan mensen met erge ziekten kan treffen. Op deze wijze zien wij dat de rampen in deze wereld geen toeval hoeven te zijn, maar dat satan hier de hand in kan hebben. Hij werkt zowel door mensen als door bovennatuurlijke zaken. Zelfs het natuurgeweld kan volgens de Bijbel door satan veroorzaakt worden.

21. De weg naar vervolging

We hebben gelezen dat satan zal proberen een kleine groep verantwoordelijk te stellen voor de rampen die over de aarde zullen komen. In het voorgaande punt is echter behandeld dat deze groep mensen juist oprecht probeert te leven, in afhankelijkheid van God, aangezien de mens uit zichzelf alleen maar naar het kwade neigt (Romeinen 3:10-18). Het zal dus niet makkelijk zijn voor satan om deze groep mensen de schuld te geven van de rampen die de aarde zullen treffen. In het boek Daniël komen we echter een aanwijzing tegen hoe satan dit ook in de eindtijd zal aanpakken. In Daniël 6:5-6 staat hoe de valse rijksbestuurders een hinderlaag voor Daniël wilden leggen. Ze zochten naar iets dat Daniël fout deed om hem aan te klagen, maar zij konden niks vinden (vers 5). Vervolgens bedenken zij het plan om iets te vinden dat te

maken heeft met het geloof van Daniël. Het verdere hoofdstuk laat zien hoe de machthebber verleid wordt om wetten in te stellen die tegen de wet van God ingaan. Dit maakt Daniël voor de rechtstaat schuldig en wordt hij blootgesteld aan vervolging, terwijl Daniël in Gods ogen juist niet schuldig is, omdat God hem bewaard heeft in de leeuwenkuil.

22. Omwille van Mijn Naam

In Mattheüs 24:9 staat dat er een groep mensen is die door alle volken gehaat zal worden. Het kenmerk van deze groep beschrijft Jezus met de woorden ‘omwille van Mijn Naam’. Het is van belang te weten wat Jezus hiermee bedoelde. Wat kenmerkt deze groep in zo’n grote mate dat de wereld ertoe zal komen hen te haten en te doden? Enkele verduidelijkingen zijn op andere plekken in de Bijbel te vinden. Zo staat er in 2 Timotheüs 3:12 dat allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, vervolgd zullen worden en in Openbaring 12:17 zien we dat satan heenging om oorlog te voeren tegen hen die de geboden van God bewaren. Kan het zijn dat de geboden van God houden, hetzelfde betekent als de Naam van Jezus dragen? In Exodus 34:5-6 verschijnt God aan Mozes. In vers 5 staat dat de Naam van de Heere uitgeroepen werd. Vervolgens staat er in vers 6 en 7 een beschrijving van het karakter van God. De Naam van God betekent dus in feite het karakter van God. Gods wil met de mensheid is dat zij net zo liefdevol en onzelfzuchtig worden als Hij, omdat dit de mensen zelf en ook anderen het hoogste geluk geeft. Wij worden er niet gelukkiger van om onze eigen weg te gaan. God heeft daarom liefdevolle aanwijzingen gegeven, zodat ons eeuwig geluk veilig gesteld kan worden. Hij heeft ons opgedragen Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Deze twee geboden zijn de samenvatting van het hele doel van de Bijbel, om mensen in relatie met Jezus een nieuw en onzelfzuchtig leven te laten leiden. Nu zijn deze twee geboden verder uitgewerkt in de Tien Geboden, maar Jezus laat zien dat de betekenis van die woorden veel verder gaat dan een uiterlijke en schijnbare gehoorzaamheid. In de toespraak van Jezus op de berg in Mattheüs 5 zegt Hij bijvoorbeeld dat het gebod ‘gij zult geen overspel plegen’ al overtreden wordt als iemand ‘naar een vrouw kijkt om haar te begeren’ (Mattheüs 5:28). Het onderhouden van de geboden van God gaat veel dieper dan vaak verondersteld wordt. In Jesaja 58:6-7 en in Mattheüs 25:35-36 is duidelijk te lezen dat het ware volgen van Jezus, betekent dat je je bekommert om de armen, zieken en gevangenen, ook wanneer dat veel of alles zou kosten.

Deel 7: Wetten die strijdig zijn met Gods wet

23. Goddelijke versus menselijke wetten

In de Bijbel is het vaker voorgekomen dat de regerende macht wetten instelde die tegen Gods geboden ingingen. We komen dit onder andere in Daniël 3 en 6 tegen, maar ook in het Bijbelboek Handelingen waar de volgelingen van Jezus uit de toenmalige geloofsgemeenschap en samenleving gezet werden. De gewone geschiedenis geeft ook tal van voorbeelden hoe wereldmachten christenen en andersdenkenden vervolgd heeft, omdat zij zich vasthielden aan hun specifieke gebruiken, om God te dienen op de manier zoals zij dachten dat God dit van hun vroeg. Uit angst voor vervolging verschuilen mensen zich al snel achter het Bijbelgedeelte dat we de overheid in alles gehoorzaam moeten zijn. Nu heeft God inderdaad in de Bijbel op laten schrijven dat de overheid door God is ingesteld en dat dit ook vele positieve gevolgen heeft. Maar als de overheid wetten instelt die tegen Gods wet ingaan, dan waarschuwt de Bijbel ons om Gods wetten hoger te achten dan de wetten van mensen (Daniël 3:18 en Handelingen 4:19). Daar is echter geloof voor nodig en vertrouwen in God, omdat dit consequenties kan hebben. Dit geloof hebben wij mensen niet uit onszelf, maar God wil een ieder van ons dat geven. God, Die machtige wonderen heeft gedaan, zal ook u bewaren als u kiest om Hem meer te vrezen dan de overheid. “Zoekt eerst het koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid” is de oproep van Jezus. Hij weet wat u nodig heeft qua voedsel, kleding en onderdak. Kijk naar de vogels in de lucht, want zij maken zich daar geen zorgen om. Wij denken dat als wij God meer gehoorzamen dan mensen, we onze baan, ons huis of onze partner kwijtraken, maar God zegt dat Hij de controle heeft, ook over uw leven. Hij bepaalt dus of die dingen die u vreest ook werkelijk zullen gebeuren. Satan probeert u vanwege die angsten af te houden van gehoorzaamheid aan God, omdat hij weet dat u anders veilig bent. God verlangt er naar om Zijn zorg en liefde voor u te tonen. Hij kent uw toestand en uw verleden, maar Hij blijft ook uw Schepper Die er naar uitziet dat u Hem aanneemt in uw leven. *“Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik geef u rust”* (Mattheüs 11:28).

24. Coronaregels en de Bijbel

Doordat de coronacrisis voor velen als een verrassing kwam, zijn er ook maar weinig mensen geweest die zich op een dergelijke situatie hebben voorbereid. Door deze plotselinge invoering ontbrak bij velen de tijd om rustig, logisch en op basis van de Bijbel na te denken over de ingevoerde maatregelen en mede op basis van angst zijn velen daar onverhoeds ter goeder trouw in meegegaan.

We lezen echter in Daniël 6 dat toen Daniël vernomen had dat er een nieuwe wet werd ingevoerd, hij tot God bad. Elke belijdende christen had dit voorbeeld van Daniël moeten volgen, door als eerste God te raadplegen in deze situatie.

Niemand kan ontkennen dat de overheid een behoorlijke invloed heeft gehad in het leven van mensen, door de invoering van regels en wetgeving die ons doen en laten direct beïnvloeden. Het is daarom ook niet vreemd dat veel mensen het niet eens zijn met het huidige beleid. Nu is het van alle tijden dat bij elke keuze van de overheid er een groep mensen is die het niet eens is met die keuze, maar het verschil met de huidige corona-maatregelen is dat deze het hart en het geweten van mensen direct raken. De overheid heeft bepaald dat u niet langer een geliefde buiten uw gezin mag aanraken op straat. Ook mag u zich niet meer met een groepje op straat begeven, met meerdere mensen een wandeling in het bos of park maken en wordt u dringend geadviseerd om in uw eigen huis geen gasten te ontvangen. Het heeft zo ver kunnen komen dat u uw zieke grootouders in het verzorgingstehuis niet meer kon bezoeken en dat mensen hun geliefden niet meer de laatste eer konden bewijzen aan het graf. Dit zijn zaken die een ieder aan het nadenken moeten zetten. Wat heeft hier plaatsgevonden en hoe moeten wij Bijbels gezien (en volgens ons eigen geweten) hier mee omgaan?

We hebben het reeds gehad over de geestelijke strijd in deze wereld en de subtiele misleiding die Gods tegenstander toepast om mensen van God te scheiden. Kan het zo zijn dat met de invoering van de corona-maatregelen, de mensheid onverhoeds een pad is opgegaan, weg van God en Zijn geboden? We zullen hier eerst een aantal Bijbelteksten aanhalen en zullen de Bijbelse opdrachten vervolgens vergelijken met de ingestelde corona-maatregelen:

*“De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen **bezoeken** in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.” (Jakobus 1:27)*

*“Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten dezen leren vóór alles thuis godsvrucht te beoefenen **en aan hun voorgeslacht te vergelden wat ze aan hen te danken hebben**. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Maar als iemand **zijn familie** en vooral zijn huisgenoten **niet verzorgt**, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.” (1 Timotheüs 5:4,8)*

“Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin, verkondig Mijn volk hun overtreiding, en het huis van Jakob hun zonden. Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.” (Jesaja 58: 1, 7-8)

*“Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; **Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht**; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.”* (Mattheüs 25:35-36)

“Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.” (Hebreeën 13:2)

*“Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. **Leg u toe op de gastvrijheid.**”* (Romeinen 12:13)

*“Groet elkaar met **een heilige kus.**”* (Romeinen 16:16)

“Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.” (Handelingen 8:17)

*“U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, **moet ook u elkaars voeten wassen.** Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.”* (Johannes 13:13-15)

*“**Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten,** zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.”* (Hebreeën 10:25)

*“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. **Ga dan heen,** onderwijs al de volken, hen **dopend** in de Naam van de Vader en van de Zoon en van*

de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:18-20)

*“En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en **bij de huizen onderwijs** te geven en Jezus Christus te verkondigen.” (Hand. 5:42)*

*“Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: **als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten**. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen; **zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen**. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heere Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten.” (2 Thessalonicenzen 3:10-12)*

*“**Hoelang, luiaard, blijft u liggen?** Wanneer staat u op uit uw slaap? Een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen!” (Spreuken 6:9)*

*“Het licht is aangenaam, en **het doet de ogen goed de zon te zien**.” (Prediker 11:7)*

*“Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente **bij zich roepen** en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. **Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt**. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (Jakobus 5:14-16)*

*“Asa werd in het negenendertigste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks **zocht hij in zijn ziekte niet de HEERE, maar de geneesheren**.” (2 Kronieken 16:12)*

*“**U zult niet vrezen** voor het beangstigende van de nacht, voor de pijn die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand - bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het*

*aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. **Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.***” (Psalm 91:5-10)

*“Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: **U zult uw naaste liefhebben als uzelf.** Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.”* (Mattheüs 22:37-40)

Als deze lijst van Bijbelse opdrachten vergeleken wordt met de huidige corona-maatregelen, dan kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat deze haaks op elkaar staan. Samengevat worden onderstaande Bijbelse principes sterk afgeraden of zelfs verboden door de overheid:

- Weduwen en wezen bezoeken
- Zieken bezoeken
- Familie en ouderen bezoeken
- Gastvrij mensen ontvangen
- Fysiek contact hebben
- Kerkdiensten of samenkomsten beleggen
- Actief langs de huizen gaan voor evangelisatie
- Uw eigen geld verdienen
- Vertrouwen in God stellen bij ziekte
- Niet angstig zijn voor onheil en op God te vertrouwen
- Uw naaste lief te hebben als uzelf

25. Het mondkapje

Het mondkapje wordt hier als apart onderdeel behandeld, omdat dit vanuit de Bijbel niet direct kan worden afgewezen met een Bijbeltekst. Toch zijn er voldoende aanwijzingen in de Bijbel, de grondwet en de wetenschap te vinden, die ons helpen ook hierin de juiste (Bijbelse) weg te vinden. De eerste overweging die hier gedeeld wordt, is dat de Nederlandse Grondwet de overheid verbiedt zijn burgers verplicht bepaalde kleding te laten dragen. De huidige mondkapjesplicht is een overtreding van de Grondwet, wat ook door de rechter bevestigd is. Een tweede aanwijzing is dat zowel onderzoek als de ervaring aantoont dat het dragen van een masker niet bevorderlijk is voor de gezondheid. Het lichaam is gemaakt om vrijelijk voldoende frisse lucht in te

ademen en vooral ook schadelijke stoffen uit te ademen. Deze zaken worden belemmerd door het dragen van een mondkapje en niet weinigen ervaren de negatieve fysieke gevolgen daarvan. We laten dan nog buiten beschouwing welke geestelijke effecten het verplicht moeten dragen van een mondkapje met zich meebrengt. Strikt genomen is de conclusie dat het dragen van een mondkapje niet goed is voor de gezondheid. De argumentatie dat het in sommige gevallen (maar in heel veel gevallen ook niet) slechts van korte duur is, verandert deze conclusie niet.

Nu zijn er veel christenen en niet-christenen die afgezien van het mondkapje, ook andere zaken doen die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Er kan dus beargumenteerd worden dat een mondkapje slechts een verwaarloosbare bijdrage heeft. Maar hierbij worden twee belangrijke aspecten over het hoofd gezien. De eerste hiervan is dat roken, drinken en ongezond voedsel eten, een eigen vrije keuze van de mens is. Niemand kan bepalen of voorschrijven wat een ander wel of niet mag doen. Als u wilt bewegen en gezond wilt eten, dan is dat uw keuze. Als u dat niet wilt doen, dan is ook dat uw vrije keuze. Maar de crux van dit alles zit in het volgende: stel dat de overheid zou instellen dat u alleen naar de winkel mag als u een klein (ongezond) chocolaatje eet. Nu kunt u misschien denken dat dit toch helemaal niet zoveel uitmaakt en dat er velen zijn die dagelijks toch al een chocolaatje eten. Maar het grote verschil hierbij is dat dit laatste een eigen vrije keuze betreft en het andere een schadelijke verplichting. Stel dat uw kinderen alleen naar school mogen als ze bij binnenkomst verplicht een ongezond koekje moeten eten. Zou u uw kinderen dan naar school laten gaan en uzelf geruststellen met de gedachte dat het eten van een klein koekje niet zo schadelijk is en dat uzelf thuis ook wel eens een ongezond koekje eet?

Het tweede belangrijk aspect is dat er ook een grote groep mensen is die wel naar eer en geweten goed voor hun lichaam proberen te zorgen door zo goed mogelijk in hun eigen leven door te voeren wat goed voor hen is. Deze personen eten wellicht helemaal of zo weinig mogelijk ongezonde dingen. Misschien proberen ze iedere dag wel tijd vrij te maken om een gezonde wandeling te maken, of na een dag hard werken nog wat frisse lucht binnen te krijgen. Worden deze mensen dan niet in hun overtuiging om goed voor hun lichaam te zorgen, benadeeld als zij verplicht worden een mondkapje te dragen? Of moeten zij maar de meerderheid volgen die zowel verplicht als uit eigen beweging, kiest voor ongezonde zaken?

De Bijbel roept ons op om ons lichaam goed te bewaren:

“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.” (1 Korinthe 6:19-20)

“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Korinthe 10:31)

“Want velen - ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen - wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen.” (Filippenzen 3:18-19)

“Gelukkig bent u, land, als uw koning een zoon van edelen is en uw vorsten op de juiste tijd maaltijd houden, tot versterking en niet om zich te bedrinken.” (Prediker 10:16-17)

“U zult niet doodslaan.” (Exodus 20:13)

Is het niet duidelijk dat God vraagt om goed voor uw lichaam te zorgen en om dat zelfs in uw eten en drinken tot uiting te brengen? Als de Grondwet, de wetenschap en uw eigen ervaring aangeven dat het dragen van een mondkapje niet juist is, waarom kiest u er dan toch voor om dat te dragen?

De overheid dwingt winkeliers om de mondkapjesplicht in te voeren in hun winkel, maar ook bij deze corona-maatregel kan geconcludeerd worden dat deze tegen de Bijbel ingaat. Feitelijk gezien worden velen tegen hun geweten in gedwongen om een kleine overtreding op het gebied van gezondheid te begaan als voorwaarde om iets te kunnen kopen. We hebben reeds eerder behandeld hoe de Bijbel spreekt over het niet meer kunnen kopen en verkopen, tenzij u meegaat in de voorwaarden van het beest die tegen de geboden van God ingaan. De mondkapjesplicht is een grote waarschuwing en een voorbode voor de tijd die zeer nabij is, wanneer een wet zal worden uitgevaardigd die nog duidelijker in zal gaan tegen Gods wet. Dan zal een ieder die daarin niet mee wil gaan totaal uitgesloten worden van economisch verkeer (Openbaring 13:17) en zal de tijd aanbreken dat een ieder die hen doodt, zal denken God een eer te bewijzen (Johannes 16:2).

Deel 8: De (tijdelijke) heerser van deze wereld

26. Wie heeft de macht op deze aarde volgens de Bijbel?

God heeft in Zijn liefde en wijsheid niet alle dingen aan de mens geopenbaard. In Deuteronomium 29:29 staat dat *‘de verborgen dingen voor de Heere zijn’*. In datzelfde vers staat echter ook dat de geopenbaarde dingen voor ons zijn. De titel van het boek Openbaring geeft aan dat het hier gaat om zaken die God juist wel aan de mens wil openbaren. In Openbaring 1:1 staat dat het boek Openbaring gegeven is om te laten zien wat er zou gebeuren en in vers 3 wordt zelfs een zegen uitgesproken over de mensen die zaken uit dit boek zouden onderzoeken en ernaar zouden handelen.

Als het werkelijk waar is dat satan achter de invoering van de coronaregels zit, dan is het de vraag hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen terwijl er zoveel verschillende koningen en koninkrijken op deze aarde zijn. Wanneer veel landen door enkele dictators geleid zouden worden, dan is het nog denkbaar dat satan deze leiders heeft aangespoord tot dit soort acties, maar in heel veel landen is de staatsvorm een democratie. Hoe zou hij het Bijbels gezien ook daar voor het zeggen hebben? En behoren deze zaken tot de geopenbaarde of de niet-geopenbaarde dingen, kortom, wil God dat wij dit scherp hebben of moeten we deze dingen als verborgen beschouwen?

We zullen naar antwoorden op deze vragen op zoek gaan in de boeken Daniël en Openbaring. In Daniël hoofdstuk 2 heeft koning Nebukadnezar namelijk een droom van God ontvangen, omdat hij zich afvroeg hoe de toekomst zou verlopen (Daniël 2:29). Het feit dat God deze koning een droom heeft gegeven met informatie over de toekomst is al een eerste aanwijzing dat God graag wil aangeven wat er in de toekomst zal plaatsvinden. In deze droom liet God zien dat er na het Babylonische koninkrijk nog drie rijken over de aarde zouden heersen. Daarna zou er, niet door mensenhanden (Daniël 2:34, 44-45), een einde worden gemaakt aan specifiek het vierde en laatste koninkrijk dat over de aarde zou regeren. Daarom trof de steen het beeld ook aan de voeten. In Daniël 7 en 8 wordt het visioen uit hoofdstuk 2 nader uitgelegd, maar dan met andere symbolen. De overeenkomsten tussen de verschillende hoofdstukken zijn niet moeilijk op te merken als iemand daar een korte studie naar doet. Als ontdekt zijn wie het tweede en derde koninkrijk op aarde zouden zijn, dan kan ook bepaald worden welk rijk het vierde en laatste rijk op aarde zou zijn. In Daniël 7 en 8 zijn specifieke kenmerken van dit vierde rijk te vinden, die ook in Openbaring hoofdstuk 12, 13 en 17 gebruikt worden om meer informatie te geven over hoe dit rijk is opgebouwd en wat het zou

ondernemen. In Openbaring 17:9-10 staat dat dit rijk (beest) zeven koppen zou hebben. Hoewel vers 10 aangeeft dat de zeven koppen duiden op zeven koningen, kan dit beter vertaald worden met zeven onderdelen of regeringsvormen van dat rijk. Dit principe is onder andere ook te zien wanneer Daniël 7:6 vergeleken wordt met Daniël 8:22.

Nu zegt Openbaring 17:10 dat het vierde rijk zeven regeringsvormen zou hebben, waarvan er ten tijde van Johannes vijf voorbij waren, er één regeerde en er nog een andere zou komen. Deze laatste zou echter maar een korte tijd blijven. Vervolgens zegt vers 11 dat *'het beest dat was en niet is'* zelf ook de achtste regeringsvorm zou zijn, maar omdat de zevende zo'n korte tijd zou heersen, wordt deze niet meegerekend en komt het totaal aantal 'echte' regeringsvormen uit op zeven. Over deze laatste regeringsvorm staat geschreven dat de aarde zich zal verwonderen als zij deze regeringsvorm zullen zien (Openbaring 17:8). Deze verwondering vinden we ook in Openbaring 13:3, waar meer details worden gegeven over het laatste hoofd. In de verzen 5-8 staat dat God zou toestaan dat deze macht de heiligen zou overwinnen. Maar in vers drie staat beschreven dat één van deze koppen *'als dodelijk gewond'* zou raken. Vanwege de verbintenis met hoofdstuk 17 door het woord 'verwondering', kan geconcludeerd worden dat het laatste hoofd deze dodelijke wond zou ontvangen.

27. Genezing van de dodelijke wond

Nu staat er in Openbaring 13:3 iets opmerkelijks: deze regeringsvorm leek namelijk dodelijk gewond, maar toch stierf deze regeringsvorm niet. De wond zou namelijk weer genezen en deze regeringsvorm kwam weer terug op het wereldtoneel, schijnbaar met minder macht dan voorheen. Men kan zich echter afvragen hoe deze dodelijke wond tot stand is gebracht, omdat deze wond achteraf dus niet zo dodelijk bleek te zijn.

In het tweede deel van Openbaring 13 staat dat er na het plaatsvinden van de schijnbare dodelijk wond, er een ander koninkrijk zou opkomen dat de macht van het eerst beest zou uitoefenen. Dit betekent feitelijk dat het eerste beest ogenschijnlijk geen vervolgende macht meer zou zijn, maar dat het via het tweede beest (koninkrijk) zijn vervolgende praktijken gaat voortzetten. We zien in vers 14 dat misleiding een rol speelt bij het verwezenlijken van zijn doel en vervolgens staat er dat er een beeld van het beest gemaakt zal worden. Iedereen die het beeld van het beest niet aanbidt, wordt gedood (vers 15). In vers 17 is te lezen dat deze macht door middel van economische uitsluiting mensen zal dwingen zich aan zijn voorwaarden te houden.

De wereldwijde invoering van dezelfde on-Bijbelse corona-maatregelen en het begin van de economische uitsluiting voor mensen die daar niet in willen meegaan, is een grote waarschuwing voor alle mensen op deze aarde dat de dodelijke wond van het eerste beest vrijwel zo goed als genezen is. Als het mogelijk is dat de hele wereld gedwongen wordt om een mondkapje te dragen of in huis te blijven, zou het dan ook mogelijk zijn dat binnenkort iedereen gedwongen zal worden om ‘het beeld van het beest’ te aanbidden?

“En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.” (Openb. 17:18)

28. Politiek en de Bijbel

In de Bijbel staat in Daniël 2:21 dat God het is Die koningen afzet en aanstelt. Hij heeft in een droom aan Nebukadnezar laten zien welke rijken er op aarde zouden bestaan tot aan de terugkomst van Jezus. God overziet alles en wij kunnen Zijn Woord volledig vertrouwen, zelfs al zouden we met onze ogen iets anders waarnemen. Gods Woord staat vol met gebeurtenissen, waar de mens de situatie compleet verkeerd had ingeschat op basis van zijn eigen wijsheid, maar waarbij al snel bleek dat de woorden van God toch juist waren. Het verhaal van de zondvloed is één van de voorbeelden waar al het zichtbare wees op de onmogelijkheid van wat God voorspeld had, maar korte tijd later bleek Gods Woord toch waar te zijn.

De Bijbel zegt dat wij zowel bij alledaagse als bij levensbepalende dingen, naar Hem moeten opzien voor leiding. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven als leidraad in onzekere tijden of wanneer wij voor moeilijke keuzes staan. Als wij duidelijkheid willen krijgen over hoe de wereld en het bestuur daarvan in elkaar zit, kunnen wij ons beter verlaten op de Bijbel dan op de sterfelijke mens en de misleidingen van satan. Als Gods Woord aangeeft dat de macht op deze aarde in grote mate en binnenkort of misschien zelfs nu al volledig bij het eerste beest ligt, dan is de vraag of wij dat geloven wanneer onze eigen ogen, onze vrienden en familie, het schoolsysteem of de media ons iets anders vertellen. Zijn deze bronnen van informatie werkelijk bronnen waar wij onze keuzes op moeten baseren als het om zulke belangrijke zaken gaat?

De Bijbel geeft aan dat Gods tegenstander niet te vertrouwen is en leugens spreekt (Johannes 8:44). Hij is echter te slim om alleen maar leugens te spreken. Hij vermengt altijd waarheid met leugen om een schijn van goedheid in zijn optreden te brengen, waardoor mensen onbewust misleid worden. We lezen in 2 Korinthe 11:13-15 dat de medewerkers van satan hier

op aarde zich voordoen als apostelen van Christus. Ook satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. In al zijn wegen zal hij zoveel mogelijk zijn ware karakter en doelen willen verbergen. Zijn handlangers hier op aarde doen volgens de Bijbel hetzelfde.

Wanneer wij kijken naar de politiek, dan zien we dat er landen zijn waar met harde hand door enkele leiders geregeerd wordt. In sommige gevallen is het regime overduidelijk niet christelijk en wordt de bevolking onmenselijk behandeld. Veel mensen zullen zich kunnen vinden in de stelling dat satan in behoorlijke mate invloed heeft op de bestuurders van die landen. Maar naast deze landen, zijn er ook veel landen waar de samenleving veel opener en vrijer is. In veel landen waar eerst onderdrukking plaatsvond, komt in veel gevallen via een opstand een dergelijk systeem tot stand. Die vorm heeft op veel vlakken grote voordelen voor mens en samenleving en we mogen God dankbaar zijn voor de verbeterde omstandigheden. De hoofdvraag is echter of de verandering van het regime ook werkelijk het einde van satans macht betekent of dat het slechts een andere vorm betreft? Is het slechts een vorm die veel eerlijker, menselijker en christelijker lijkt en waarbij de bevolking nietsvermoedend denkt verlost te zijn van het oude regime, maar in werkelijkheid hetzelfde regime in een andere hoedanigheid heeft omarmd?

Als laatste persoonlijke overdenking (1 Korinthe 7:26) wordt meegegeven dat uit het verleden geleerd kan worden hoe zowel God als Zijn tegenstander te werk gaat. Er is informatie beschikbaar over hoe mensenmassa's door satans handlangers gestuurd worden en ook vandaag de dag zien we dat de menselijke gedachten voornamelijk door de media gevormd worden. Zowel voor- als tegenstanders baseren hun standpunten op informatie afkomstig uit dezelfde mediabronnen. In het verleden heeft het vaker plaatsgevonden dat er twee tegenovergestelde denkbepelden gecreëerd werden, waardoor de samenleving langzamerhand tegenover elkaar kwam te staan. Op deze wijze kwam er telkens meer wrijving en ergernis in de samenleving. Dit kan vervolgens op eenvoudige wijze omgezet worden in chaos en geweld. De kans is groot dat ook de huidige crisis zorgt voor een dergelijke scheiding in de samenleving met als einddoel totale chaos, waarbij voor- en tegenstanders zich in grote mate zullen afkeren van orde en gezag. Pas nadat de chaos compleet is en iedereen moe is van het strijden, zal het de tijd zijn voor de invoering van een nieuw politiek-religieus systeem. De Bijbel roept op om de overheid in alles te gehoorzamen (Romeinen 13:1 en 1 Petrus 2:13-18), tenzij de regels van de overheid ingaan tegen Gods Woord. In alle andere gevallen

kunt u beter voor kracht en geduld bidden en leiding aan God vragen, dan compleet de macht die over ons gesteld is te negeren. Hiermee trapt u namelijk in de val van Gods tegenstander, door in uw frustratie Gods gebod aan het andere uiterste te overtreden door u nergens meer wat van aan te trekken. Het maakt satan namelijk niet uit op welke manier hij u Gods geboden kan laten overtreden: of door misleiding of uit de frustratie die ontstaat vanwege het doorzien van deze misleiding. In beide gevallen staat u schuldig voor God door een foutieve handelswijze.

Deel 9: Vaccinaties en de Bijbelse weg voor bescherming

29. Vaccinaties

Dit schrijven zou niet compleet zijn als er niet enkele woorden gewijd zouden worden aan de huidige voorgestelde maatregel om u te laten vaccineren. We hebben reeds eerder behandeld dat Gods Woord de enige leidraad in ons leven moet zijn en dat wij ons zeer goed moeten afvragen in welke gevallen wij ons wel en niet op ‘de wereld’ mogen verlaten. Eén van de aspecten tijdens deze coronacrisis is de voorgestelde oplossing uit de crisis, namelijk de vaccinatie. Het semi-dwangmatige karakter van de vaccinatie is voor velen een teken dat er iets niet klopt, maar zoals eerder behandeld, kan dat ook gedaan worden om de twee gecreëerde partijen in de samenleving verder tegen elkaar op te zetten. De vraag is echter in hoeverre vaccinaties een Bijbels en door God gegeven middel zijn voor bescherming tegen ziekte. In Exodus 15:26 staat dat wanneer mensen doen wat juist is in Gods ogen en Zijn geboden en verordeningen houden, God geen enkele ziekte over hen zal brengen. We lezen in 2 Kronieken 16:12 dat koning Asa erg ziek werd, maar in zijn ziekte niet de Heere zocht, maar de geneesheren. In Markus 5:26 staat het verhaal over een vrouw die veel geleden had door het toedoen van dokters en waarbij de ziekte ook nog erger was geworden.

Aan het einde van de 19^e eeuw is in Amerika een religieuze gezondheidsbeweging ontstaan, die tot het inzicht was gekomen dat ziekte een gevolg is van het overtreden van Gods wetten. Maar naast het feit dat overtreding van de morele wet (de Tien Geboden) veelal de grootste oorzaak van ziekte is, heeft God ook wetten in ons lichaam gelegd die wij moeten gehoorzamen. Deze gezondheidswetten zijn niet moeilijk te ontdekken, maar daarom niet minder belangrijk om te gehoorzamen. Zou u op een koude winterdag naar buiten gaan en zonder goede reden uw jas niet aantrekken? Of leert uw eigen natuur niet dat dit een onverstandige actie is? Door verdere studie in Gods Woord en door Zijn leiding is de eerder genoemde gezondheidsbeweging tot

de ontdekking gekomen dat voor een optimale bescherming tegen ziekte een aantal principes gehanteerd moeten worden. We zullen echter eerst de conclusie trekken hoe wij Bijbel gezien tegen vaccinaties moeten aankijken.

Als de Bijbel aangeeft dat ziekte een teken is dat wetten van God overtreden worden en dat de enige weg tot gezondheid ligt in een terugkeer tot God, dan zijn medicijnen en vaccinaties feitelijk een poging om zonder de Bron van het leven uw gezondheid weer terug te krijgen. Satan heeft met de medische industrie velen een zogenaamd alternatief voorggehouden, terwijl de ervaring leert dat ziekten helemaal niet verminderen, maar juist toenemen. Diabetes, kanker, longziekten, spierziekten, botziekten, huidziekten en geestelijke ziekten en tal van andere ziekten vieren hoogtij en de mensheid is voorggehouden dat zij door het nemen van een medicijn of een vaccinatie, gevrijwaard is van de in de Bijbel genoemde consequentie van het overtreden van Gods wetten. Satan gelooft en wil de mensen voorhouden dat zij ook zonder God kunnen leven, maar ziekte is eigenlijk een liefdevolle waarschuwing van God om u te laten inzien dat er zaken in uw hart en leven veranderd moeten worden.

We zullen hier verder niet ingaan op de vaccinatie-industrie en de tal van websites en verhalen die eenvoudig te vinden zijn, waaruit blijkt dat er terecht zeer grote vraagtekens gezet kunnen worden bij de werking en de veiligheid van vaccinaties. Twee bevindingen die het vermelden waard zijn, is dat bij het ziek worden of overlijden van een kindje kort na een vaccinatie, dit gevolg nooit gelinkt wordt aan het vaccine, omdat algemeen aanvaard wordt dat vaccinaties veilig zijn. Een tweede aspect is dat vaccinaties een hoge dosis schadelijke stoffen bevatten, die gebonden zijn met een antistof. Ons lichaam breekt de band tussen deze twee stoffen echter langzaam af, waardoor ons lichaam niet direct alle schadelijke stoffen ontvangt (die tot een zekere dood zouden leiden), maar deze over een langere periode verspreid toegediend krijgt (met op den duur allerlei fysieke en geestelijke ziekten).

30. Echte bescherming tegen ziekte

Het zou een extra schrijven vergen om de weg naar echte gezondheid en bescherming hier neer te zetten, maar de Bijbel geeft de verzekering dat God uw Heelmeester is (Exodus 15:27) en dat Hij ervoor zorgt dat u zich geen zorgen hoeft te maken voor ziekten (Ps. 91:3, 5-6). Hij heeft echter wel een voorwaarde aan die belofte verbonden, namelijk dat u doet wat juist is in Zijn ogen, Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt.

De Bijbel staat vol met verhalen hoe Jezus mensen geneest, dus God wil ook dat mensen gezond zijn. Hoewel Jezus dat veelal op wonderlijke manier heeft gedaan, heeft God voor deze laatste dagen een beter plan. Hij wil dat we Hem niet alleen met onze geest, maar ook met ons lichaam toebehoren. Wij mensen moeten leren dat ziekte geen gevolg is van willekeur, maar dat dit veroorzaakt wordt door het jarenlang overtreden van de wetten van ons lichaam. Hoewel God ook direct kan genezen en dat soms nog doet, is het voor Zijn eer, voor ons geluk en vanwege de vele misleidingen van satan, beter als wij rustig de gewezen weg terug naar Hem mogen opgaan en dagelijks volharden in het verkiezen van het goede. Op deze wijze wordt ons karakter gevormd en krijgen wij een diepere relatie met Hem en zullen anderen in onze omgeving bemoedigd en overtuigd raken van onze oprechte keuze om voor God te leven.

In het Bijbelse verhaal van de genezing van Naäman (2 Kon. 5:10-12) zien we hoe God in deze laatste dagen wil werken. De hooggeplaatste officier van het Syrische leger kreeg een eenvoudige instructie om zijn gezondheid terug te krijgen. Hij wordt echter woedend omdat hij een spectaculaire behandeling verwachtte. De aangewezen weg tot genezing valt hem echter zo tegen, dat hij direct wilde terugkeren naar zijn eigen land. Als God u op een eenvoudige manier wil genezen en beschermen tegen ziekte, zou u die weg dan willen proberen? De volgende kernwaarden hebben sinds het einde van de 19^e eeuw al duizenden zieke mensen geholpen en wereldwijd zijn er tal van instituten die de ervaring en het bewijs hebben dat deze principes de enige weg tot echte fysieke en geestelijke gezondheid bevatten:

1. Onvoorwaardelijke overgave aan God
2. Een voedzaam (geheel) plantaardig dieet
3. Schoon drinkwater
4. Dagelijkse beweging
5. Voldoende rust
6. Frisse (buiten)lucht
7. Zonlicht
8. Matigheid in de goede dingen
9. Geheelonthouding van schadelijke zaken

U kunt alleen al met deze gegevens vandaag keuzes maken ter herstel en bevordering van uw gezondheid door te doen wat u weet en naar uw lichaam te luisteren. Verdere bestudering van deze principes wordt ook aangeraden.

Deel 10: De consequenties van het volgen van de waarheid

31. De kosten berekenen

Jezus zegt in Mattheüs 10:34 dat Hij niet naar deze aarde is gekomen om vrede te brengen, maar tweedracht. Heeft u ontdekt dat het aannemen van waarheid tot scheiding kan leiden? Jezus vraagt de waarheid te volgen, wat dit ook mag kosten en welk kruis u daardoor ook zult moeten dragen. Maar het volgen van Jezus brengt grotere vreugde dan al het andere dat op aarde te vinden is. Het is belangrijker dat u Jezus wint en uw eigen leven verliest (in Hem), dan dat u nu krampachtig vasthoudt aan uw eigen wegen en straks stap voor stap naar de ondergang geleid wordt. Jezus zegt in Lukas 14:26 dat we Hem zelfs boven onze eigen familie moeten plaatsen en dat wanneer we daartoe niet bereid zijn, we beter kunnen stoppen. Vervolgens geeft Hij een voorbeeld van iemand die een toren wil bouwen. Diegene zal toch eerst gaan zitten om de kosten te berekenen, omdat hij anders halverwege het bouwproces erachter komt dat hij onvoldoende geld heeft? Dit zal een dwaze actie zijn en niets dan bespotting opleveren. Bent u bereid om koste wat kost de waarheid te volgen en volledig op God te vertrouwen? De Bijbel schrijft dat wij uit onszelf niets kunnen en dat we kracht van God nodig hebben om te kiezen voor het goede. Vraag God om hulp, bereken de kosten en maak dan een weloverwogen keuze. Jezus heeft beloofd in Markus 10:29-30, dat wie huis, broers, zussen, vader of moeder, of vrouw of kinderen of akkers moet verlaten om het evangelie (c.q. de waarheid) in dit leven het honderdvoudige zal terug ontvangen (nieuwe broeders en zusters, huizen en banen) maar wel met verdrukking, en daarbovenop nog het eeuwige leven in de wereld die komen gaat. U kunt Jezus aan deze belofte houden en Hem toetsen of Hij Zijn belofte zal houden door u hier op aarde het honderdvoudige terug te geven.

32. De waarheid is nooit geliefd geweest

Het is van alle tijden dat de waarheid niet geliefd is. Welke boodschap van vermaning, welke oproep om tot God en de waarheid terug te keren, heeft geen tegenstand gekend? In de Bijbel komen tal van voorbeelden voor van mensen die gewaarschuwd hebben tegen het komend oordeel van God. Noach is door de wetenschappers van die tijd uitgemaakt voor een fanatiekeling, omdat het nog nooit geregend had. Lot is in de goddeloze stad Sodom als ‘grappenmaker’ bestempeld toen hij zijn naasten wilde waarschuwen voor het komende oordeel. Johannes de Doper is onthoofd toen hij de koning berispte voor zijn onwettig huwelijk. Jezus is bespot, geslagen en aan een kruis genageld, omdat Hij mensen opriep zich te bekeren en Hem te

aanvaardden als hun Verlosser. De volgelingen van Jezus zijn in alle tijden verdrukt en vervolgd geweest. De Bijbel schrijft in Hebrëeën 11:35-37 hoe er in alle eeuwen is omgegaan met mensen die de waarheid boven alles liefhadden. De wereld was hun niet waard en zij keken uit naar een hemels koninkrijk waar gerechtigheid en liefde de basis van alle dingen zijn.

Deel 11: Wat te doen?

33. Zoek God, vergeving en raad bij wijze mensen

Als u beseft dat God van u vraagt om uw leven door Hem te laten veranderen en andere keuzes te maken, dan kunt u zich mogelijk afvragen waar u moet beginnen. Deze vraag kan hier onmogelijk beantwoord worden, omdat elke situatie anders is en u naar God moet opzien voor leiding. Wel kunnen enkele algemene Bijbelse waarheden genoemd worden die waarschijnlijk velen kunnen helpen. In de eerste plaats kunt u God vragen of Hij u wil helpen. Vraag om vergeving voor het feit dat u mogelijk Zijn wet (c.q. uw geweten) de afgelopen tijd overtreden heeft. God wil u van harte vergeven en u kracht geven om niet langer Zijn wet te overtreden. In een veelheid van raadgevers schuilt wijsheid, dus erover spreken met iemand die u vertrouwt, kan helpen.

34. Leef gezond

Een tweede aspect is om goed voor uw lichaam te zorgen, zodat uw geest beter in staat is om de dingen van God te kunnen onderscheiden. Een plantaardig en sober dieet, veel water en beweging in de buitenlucht kunnen u op korte termijn helpen. Daniël en zijn vrienden deden dit ook en werden door God gezegend met gezondheid en inzicht op verstandelijk gebied. Eet een tijdje om te leven en niet om uw eetlust te bevredigen. Ga op zoek naar informatie over gezondheid op basis van Bijbelse principes.

35. Zelfvoorzienend leven

Een laatste aspect hier genoemd betreft het advies van Jezus aan Zijn volgelingen bij de verwoesting van Jeruzalem. Jeruzalem stond voor de letterlijke stad destijds, maar staat ook symbool voor de hele wereld aan het einde van de tijd. Mede daarom heeft Jezus de verwoesting van Jeruzalem en het einde van de wereld in één rede door elkaar voorzeggd. Jezus noemt in Lukas 21:20-21 dat wanneer Jeruzalem door legers omsingeld wordt, we mogen weten dat de verwoesting daarvan nabij is. Symbolisch gezien wordt de huidige wereld omsingeld door de huidige corona-maatregelen en hebben veel mensen een onheilspellend voorgevoel, wat Bijbels gezien ook terecht is. Jezus geeft echter het advies om weg te trekken naar de bergen, omdat de

stad Jeruzalem verwoest zal gaan worden. Dit geldt ook voor de eindtijd waarin Gods oordelen vooral de steden zullen treffen. Voorbeelden hiervan zien we in de geschiedenis van Sodom en Gomorra en in de oproep van Jona aan Ninevé. Ook Openbaring 16:19 noemt dat de steden van de heidenvolken verwoest zullen worden. God heeft Adam en Eva in een tuin geplaatst, terwijl Kaïn, de eerste afvallige, begon met het bouwen van een stad (Genesis 4:17). Het was nooit Gods bedoeling dat mensen dicht op elkaar zouden wonen in ongezonde omstandigheden en weg van de schoonheid van de natuur. Juist in deze eindtijd gaat God de mensheid wakker schudden door milde oordelen toe te laten op vooral de steden, en de chaos en verdrukking daar zal vele malen groter zijn dan daarbuiten. Neem daarbij de toekomstige verdere economische uitsluiting van iedereen die het karakter van Jezus wil uitleven (c.q. zich wil blijven vasthouden aan liefde en menselijkheid) en u kunt inzien dat de raad van Jezus, destijds gegeven aan Zijn volgelingen betreffende het letterlijke Jeruzalem, ook nu van toepassing is op Zijn volgelingen in het laatste der dagen. God roept Zijn mensen op om weg te trekken uit de steden en naar de bergen (afgelegen plaatsen, platteland) te verhuizen, zodat u daar zelf een bestaan kunt opbouwen en u onafhankelijk bent van het (duivelse) systeem dat opgezet wordt. De Bijbel laat duidelijk zien dat praktische voorbereiding op toekomstige dingen op geen enkele manier een teken van ongeloof betekent. Noach hield zich bezig met praktische voorbereidingen door een ark te bouwen en voedsel mee te nemen (Genesis 6:21) en in Hebréeën 11:6 wordt dit juist als geloofsdaad genoemd. In het verhaal van Jozef lezen we hoe de opslag van graan in een tijd van voorspoed allerm minst tegen Gods bedoeling inging. God had de farao juist de toekomst voorzien, zodat hij zich daar praktisch op kon voorbereiden. Hierdoor zijn vele levens gered en is Gods Naam verheerlijkt over heel de toenmalig bewoonde wereld.

36. Houd uw ogen gericht op de hemel

Jezus heeft gezegd dat een ieder die de waarheid wil volgen verdrukking zal hebben, maar dat we goede moed moeten hebben, omdat Hij de wereld overwonnen heeft (Johannes 16:33). De Bijbel geeft hoop en moed, omdat alles wat daarin staat waarheid is. De terugkomst van Jezus zal binnenkort werkelijkheid worden. Hij zal ingrijpen op deze aarde en een ieder vergelden naar zijn daden. Hem komt de wraak toe, dus houd onder alle omstandigheden uw ogen gevestigd op Jezus. In Hebréeën 12:2 staat dat Jezus de vervolging doorstaan heeft, omdat Hij zich richtte op de toekomstige vreugde. Laten wij dat voorbeeld navolgen, door na te denken over de eeuwige heerlijkheid die allen die de waarheid liefhebben, binnenkort zullen beërven.

37. Tot slot

We gaan richting het einde van deze aarde en de Bijbel voorzegt dat het voor mensen die de waarheid liefhebben en niet in de leugen willen geloven telkens moeilijker zal worden. God heeft dit echter voorzegt in Zijn Woord om ons te laten zien dat alles in Zijn hand is en dat Hij voor ons zal zorgen, zolang we dicht bij Hem blijven en Zijn geboden niet overtreden. Het is tijd dat mensen die de waarheid liefhebben, dit in hun eigen leven gaan uitleven, ongeacht de consequenties. De geboden van God, de geboden van liefhebben, elkaar bezoeken, om iemand geven, iemand troosten, blijven namelijk in alle tijden, boven de geboden van mensen of welke overheid dan ook staan.

Durft u voor Jezus te kiezen? Durft u Hem toe te laten in uw leven en uzelf voor Hem open te stellen, zodat Hij kan bewijzen dat Hij voor u zorgt? Dan gaat u ondanks alle dingen die nog moeten gebeuren in deze wereld, een mooie toekomst tegemoet. U mag iedere dag kracht en moed ontvangen en uitzien naar een eeuwig leven op een vernieuwde aarde. Een aarde waar satan niet langer zijn onmenselijke geboden oplegt aan de mensen, maar waar iedereen in echte vrijheid, in gehoorzaamheid aan de wet van de liefde, tot in eeuwigheid mag leven tot eer van God. Wilt u ook daarbij zijn? Kies dan vandaag voor de enige echte waarheid, die alleen in Jezus te vinden is.

Gods zegen gewenst bij het overdenken van deze dingen en mijn gebed is dat de Heere u inzicht mag geven in alle dingen (2 Timotheüs 2:7).

In alle tijden is de Bijbel een bron van houvast en raad geweest. Helaas zijn veel mensen van het geloof in God losgeraakt. Toch wil God in deze bijzondere tijd laten weten dat Hij deze wereld niet loslaat en antwoord wil geven op veel van uw vragen. Heeft u ooit geweten dat de Bijbel tot in detail aangeeft welke strijd er hier op aarde plaatsvindt, waar de werkelijke macht in deze wereld ligt, wat het doel van deze macht is en zijn werkwijze? Alleen God en de Bijbel kunnen het werkelijke antwoord geven op deze vragen en u voorbereiden op de dingen die binnenkort op deze aarde zullen plaatsvinden.

Voor meer informatie over de betrouwbaarheid van de Bijbel, over de liefde en het ware karakter van God en over geestelijke en praktische voorbereiding op de laatste grote crisis die beschreven staat in de Bijbel, zie www.kiesvandaag.nl